

Slusk Bladet

Innehåll

Inledning	1
Insändare	2
Månadens slusk	3
Följetång	4
Intervju	5
Tävling	6
Sista sidan	7

Do the Hode!

Vad menas med denna knäppa rubrik? Jo, det äe namnet på en förjävla bra låt. Den borde höras av alla som gillar bra musik. Om du inte gillar bra musik behöver du inte höra den.

Nu till det vesäntliga, eller vad man nu brukar säga: Denna sommar hade jag tänkt tillbringa i Venedig, men eftersom jag får så jävla lite i lön får jag stanna i mitt rum och fortsätta skriva en massa skit som trycks i Slusk Bladet.

Jag ser verkligen fram emot den 3 augusti. Då kommer nämligen Billy Opel att uppträda på skansen. Ja, inte Stockholms skans, om nu nu trodde det, utan på Rots

skans. men eftersom nu nu är så dumma så trodde ni säkert att jag menade Stockholms skans.

Härom dan fick jag ett konstigt brev med posten. Det var från kronofogden som skulle göra en utmätning om två veckor. Men tji får dem! Det finns faktiskt inget av värde i mitt hus. Jag har nämligen inget hus. När kronofogden kommer tänker jag för övrikt utmana honom på en omgång Comand & Conquer. Då är han helt chanslös. He he he!

Det är inget nytt i detta nummer, jämfört med det förra. Berätta vad ni tycker om det, eller få en fet smäll varje fredag. Själv valde jag det sistnämnda, så nu brukar jag få en smäll så jag flyger in i väggen en gång i veckan. Nu ska jag avsluta med att spamma:

fd5hdg65hj16ghk4r6ug1kry

uy, chefsredaktör



Insändare från sluskar

Jävla Skelett-Sven!

Skelett-Svens insändare från förra numret var det mest korkade jag läst på flera år! Han tror att han kommer att vinna valet i höst bara för att han är ett skelett. För att kunna styra Swenland till framgång och välförd krävs mer än så. Man mste till exempel vara intelligent och vara välutbildad. Det är Kung Kolanapp. Arr inte rösta på honom vore som att rösta för undergång. Ha det i åtanke! **Plågskytten**

Häst säljes

Hörmed säljer jag en bra arbetshäst. Han är mycket stark och pålitlig. Han är van att både ridas och dra tunga släp.

Utropspris: 10 000

Kurt Kåben

uy kommeterar:

Tyvärr, detta är ingen auktionstidning. Här får man bara posta insändare. Inga säljannonser heller.

Hejsan!

dg95h8d5hg8h

gf65h4fg894h8fg4gh4d+h4f
g4h7f8g6dh99fh47tj9y+5

wq6er0 hy f6tj4 fg68j7
yt89uj Nis ka ha ett stoer
tack för att ni vill bli
nerslagna av stgore starke
dalens ros! sen ska jag be att
få en fin brasa i fredags. ha
det piss! **Nallurd**

uy kommeterar:

Bara för att jag spammade i början av detta nummer betyder inte det att någon annan får göra det. Nästa brev med spam kommer inte att publiceras. Så det, så!

Stackars Owe!

Jag läste i förra numret om hur du plågade din stackars korrekturläsare. Det är ju hemskt! Jag kräver att du lär dig stava ordentligt, annars ska jag sluta köpa Slusk Bladet. **Benny A. Den yngre**

uy kommeterar:

Jasså, det finns folk som köper Slusk Bladet? Till saken: Owe mår alldeles utmärkt. Jag har gått en intensivkurs i rättstaning och grammatik. Jag klarar

2
faktiskt rätt mycket på egen han nu. Se på bilden, han har förbättrats psykiskt nu.



Jag är övermäktig!

Ni som inte har förstått det är dumma och ska ha en fet smäll. Jag borde egentligen bli supermodel, för jag är så vacker. Sen bodrde jag bli eran store idol, för jag är allra bäst på allt. Just precois så är det. Det finns ingen som är bättre än mig. Alla andra kan ta sig i röven och ,, **Järnhår**

uy kommenterar:

Tyvärr kunde vi inte publicera hela ditt skryt-brev, för det var alldeles för långt. Hade vi publicerat hela hade tidningen fått bli 32 sidor längre. Nästa gång får du skicka ett kortare brev, din lille fjant! Du borde skämmas, för att du trycker ner andra människor på detta sätt. Ditt jävla ego!

Månadens Slusk juli 2005

Billy C. Jahansson



Motivering:

Ett irdrag ur hans senase roman "Ett finger och två händer" duger gott och väl:

"Jag var på väg till fängelset för att hälsa på min bror. Han satt inne sedan i vintras för grovt svineri. När jag kom dit var det fin julstämning. Trots att det var vår. Alla hade klätt ut sig till tomtar och bokhyllor. Jag frågade en vakt var min bror fanns och han pekade på en bokhylla i kastanj. Jag gick fram och gav hyllan en redig högersving för att visa att det var jag. Han gav mig ett sådant leende som bara min bror har och snart var samtalet igång.

Vi talade om allt möjligt, från pappersdukar till trasiga handskar. Efter två halvtimmar var besökstiden

ute. Inom kort var även jag ute. Ute på stan, alltså. Där stötte jag på en gammal vän till mig. Jag blev väldigt överraskad över att se honom. För jag trodde att han var i Finland på solsemester. Men han berättade att han hade tröttnat, för han kunde inte hitta sin sololja. Då tog jag upp en tub sololja som jag hade snott från min bror inne i fängelset. Han blev jätteglad och gav mig en rejäl slant som tack. Nu kunde han fortsätta sin solsemester i Finland.

När jag kom hem upptäckte jag att kaffet var slut. Då tog jag fram kaffegryggaren och bryggde kaffe på den gamla sumpen. Det smakade som begagnat kaffe, vilket det också var. Resten hällde jag ut på backen. Precis när jag skulle stänga dörren smet kattfan in. Som tack för att jag höll upp dörren åt honom satte han sig och sket i mon finaset fåtölj.

Då blev jag förbannad och slängde ut kattfan tillsammans med fåtöljen. Sen dess har jag varken sett katt eller fåtölj. Men det gjorde inget, tyckte jag, för jag kunde ju gå och köpa en ny fåtölj

med tillhörande kattfan. Nästa dag ringde telefonen. Det var Kurt som frågade om jag kunde köpa en vedklyv åt honom. Jag sprang till affären och köpte en yxa som jag slängde efter honom. Sen gick jag hem till Benny, som precis hade köpt en ny spis. Vi hårdtestade den tills den gick sönder. Som ersättning fick han ett stearinljus. Jag passade på att smita hem innan han märkte att jag hade slagit sönder hans skithusstol.

Ett år senare kom jag på att jag kunde köpa en stol och bygga om den till en bilbro. Men jag orkade inte, så jag sålde idén till en nära vän. Sen köpte jag en bil av bilhandlaren och slog sönder den. Jag fick igen en tia från försäkringen och fick betala 30 000 i självrisk. Det var en bra affär tyckte bilhandlaren. Det tyckte jag med. Det tyckte min bror också. Det tyckte Benny med. Det tyckte Sve-Gurra också. Det tyckte Olle Bngtsson med. Det tyckte min syster också. Det tyckte Knut med. Det tyckte Rut också. Det tyckte Mr. Skiva med". Men det tyckte inte jag!

Följetång

Ondskans Arvtagare del 2

Mannen ropade efter sina torpeder via en com-radio. Efter fem minuter var alla på plats. Mannen berättade om vadet för sina torpeder. Dem flinade och tog fram sina vapen. Sen anföll dem Nisse.

Men Nisse hoppade högt upp i luften, vilket resulterade i att alla torpeder krockade. Nu var hälften av dem utslagna. Dem andra slog Nisse ner med sitt knytnäve. Snart låg alla torpeder i en hög, och Nisse hade vunnit vadet.

- Satan, sade mannen. Hur i helvete kunde du vinna?

- Det var skitlätt. Nu ska du sätta igång och laga min bil. Sen ska du köpa en ny askkopp åt mig, sade Nisse belåtet.

Mannen lagade bilen och satte i en ny askkopp åt honom. Snart kunde Nisse åka, något försenad, till jobbet. Men när han kom

fram fick han skäll utav en städerska. Hon hade nämligen precis skurat där Nissa sparkade av sig all snö. Hon gav Nisse skurhinken och tvingade honom att skura hela golvet.

När Nisse hade skurat klart gick han till sin chef för att berätta om sina små missöden. men chefen var inte där. Han hade varit borta sedan i går kväll. Nisse började leta och hittade honom i en sönderslagen bil. När han öppnade bildörren hände något märkligt. Bilen exploderade.

Lyckligtvis klarade sig Nisse och hans chef. Bilen hade varit orange, men när den exploderade blev den svart. Det första jobb Nisse fick av chefen blev att måla om den lila. Nisse sprang ner till affären för att köpa färg. Där mötte han mannen som hade lagat honoms bil lite tidigare. men han låtsades att han inte kände igen mannen.

När han hade målat om bilen hände något trevligt. Alla blev galna och försökte slå ner Nisse. men det

tolererade han inte. Han tog en vattenslang och spolade bort färgen på bilen. Då blev dem normala igen.

Nästa dag kom en yrkesmördare och dödade Nisses chef. Som följd av detta kunde inte Nisse gå till jobbet. Så han fick stanna hemma och se på TV tills han hade fått en ny chef. Den nya chefen hette Alger Rutmod. Han var lite och klen. Det tyckte Nisse var bra, för då kunde han hoppa över sin chef istället för att gå runt honom.

Den nya chefen var också mycket galnare. Han brukade ofta ge Nisse order om att måla alla bordben blå. Sen skulle han äta upp dem. Men han låtsades bara, och gömde dem i en hemlig golvlucka som inte chefen viste om. Inte enns när chefen fick en kara med detaljerad beskrivning kunde han hitta den hemliga golluckan. Till slut blev han så förbannad att han brände ner hela staden och åt upp alla stadens gatlyktor. Oah så levde Nisse lycklig i alla sina dar. Forsättning följer inte.

Intervju med Gyllene Riddaren

Av Hugo 54:sson

Gyllene Riddaren är en av Kung Kolanapps livvakter. Egentligen ville vi intervjuja Kung Kolanapp, men han hade inte tid, så han skickade sin oduglige livvakt. Den mer duglige, Plågskytten, Stannade naturligtvis kvar för att skydda Kung Kolanapp.

Tjena, gubbe! Hur är det att vara livvakt?

Det är jättekul. I går fick jag tillstånd att döda dem som ser misstänkta ut.

Vad trevligt. Vem är du livvakt år?

Kung Kolanapp. Han behöver extra sydd nu, mot Skelett-Sven och hans anhängare.

Hur gjorde du innan du hade tillstånd att döda?

Jag brukade ge dem en redig smäll med en tegelsten. Men nu är det enklare, för nu behöver jag bara hugga ner dem med mitt svärd.

Vad gjorde du innan du var livvakt?

Då brukade jag jobba som konservburksöppnare åt Xbox Man.

Vad gör du på fritiden?

Jag brukar skriva instruktionsböcker för glödlampor. Sen brukar jag kapa lampsladdar åt Leif-Runar.

Leif-Runar är ju yrkesmördare. Är inte han din fiende?

Jo, på arbetstid. Men privat är vi rätt bra vänner.

Har du någonsin dödat någon?

Nej, jag har inte hunnit än. Jag har ju precis fått mitt tillstånd.

Så du har aldrig dödat någon olagligt?

Nej, vad tror du om mig egentligen?

Jag tror en hel del, jag. Om man umgås med en yrkesmördare kan folk lätt tro att man har hjälpt

honom med något uppdrag ibland.

Han är yrkesmördare på arbetsfit, inte fritid, ditt jävla journalist-fanskap!

Ska du säga, din jävla gludkladda fjant!

Nej nu jävlar går jag hem. Ta dig i röven!

Bra, så jag slipper se dig. Och tro fan inte att jag tänker tacka för intervjun!

Fakta:



Namn: Gyllene Riddaren

Yrke: Livvakt

Ålder: 32

Favoritfärg: Guld

Aktuell: Knappast!

Tävling & Sommarbilden

Reglerna för tävlingen är enkla: precis samma regler som i förra nummret! Reglerna för sommarbilden: Ta en sommarbild som är så bra att jag blir avundsjuk och tycker att min egna sommar är värdelös. Ni ska alltså skicka in en bild med sommarmotiv. Nu över till tävlingen:

Fråga 1:

Vad är en högtalare?

- 1: En drogad talesman
- X: En sak som för oväsen
- 2: Pengar

Fråga 2:

Vilket år föddes Eddie Cochran?

- 1: 1932
- X: 1947
- 2: 1938

Fråga 3:

Hur många batterier har Guld-Gunnar ätit?

- 1: 84
- X: 21
- 2: Inga, det är ju farligt!

Fråga 4:

När är det dags att byta kalsonger?

- 1: När det är dags
- X: När man känner för det
- 2: Det behövs inte

Fråga 5:

Hur stor är Farbror Gulfs skuld till Xbox Man?

- 1: Ett nytt Xbox
- X: 25 kronor
- 2: En telefonlur

Fråga 6:

Var bor Fantomen?

- 1: Bengali
- X: Ryssland
- 2: Thailand

Fråga 7:

Vad betyder 'Soft Toe'?

- 1: Gråt ej mer
- X: Mjuk tå
- 2: Jag måste gå

Fråga 8:

Vilken av dessa låtar har inte Chuck Berry gjort?

- 1: Johnny B. Gode
- X: Rock 'n' Roll Music

2: Den blomstertid

Fråga 9:

Hur gammal är Leif-Runar?

- 1: Under 50
- X: Över 50
- 2: Vet inte. Men han är gammal.

Fråga 10:

Vilket tal är XII

- 1: 65
- X: 424524653

2: 12

1:a pris: En sten

2:a till 47:e pris: Inget

Glöm nu för all del (inte) att skicka in dem rätta svaren till oss. Vinnarna presenteras i nästa nummer. Förra nummrets vinnare:

1:a pris: Rutger Olssp, Vetlanda

2:a pris: Guran, dem djupa skogarna

Grattis, era sluskar!

Vad dem vann ska ni skita i!

Sista sidan

För att fylla ut sidan ska jag använda större text:

Som ni ser här, blev det jättestor text. Hela ord får knappt plats på en rad.

Nej, men titta! Jag har redan skrivit snart två spalter. Då är det bar

en kvar nu.

Vad tyckte ni om detta? Fick ni lust att ge mig en fet smäll? Synd, för jag sitter tryggt i mitt hus, där ni inte kommer åt mig.

Denna text var skriven av Professor Hallomsaft. Mer om honom i nästa nummer.



Missa inte nästa nummer, era sluskar!

Det kommer ut när ni minst anar det!