

Slusk Bladet

Inledning	1
Insändare	2
Månadens slusk	3
Följetång	4
Intervju	5
Tävling	6
Proffessorns sida	7
Sista sidan	8

Buga er!

För Professor C.
Hallomsaft. Han jobbar som vetenskapsman, och har låvat att skriva några artiklar åt Slusk Bladet. En fullständig presentation av honom finner ni längre fram i detta nummer.

Om 30 år kommer Slusk Bladet att byta namn till Sven-Erik Wrede Fan Club-magazine. Den ska handla om morotsstuvning, städning och framtidsbilar. Något att se fram emot? Nej, knappast! passa på att läsa Slusk Bladet medan ni ännu kan. Om 30 år kan det vara försent.

Mattips:

Släng i 23 ägg i en kastrull. Koka dem i 54 år. Sen kryddar du med vitlöksost och svartpeppar. Sen ställer

du in det i micron i 32 timmar. Sen häller du i mjölk, och det är klart att serveras. Avnjuts bäst med ett glas (ett drycksglas, alltså!) till. Varning! Bör ej ätas av levande varelser.

```
XX      X   X   X
X X          XX  X
X  X   X  X  X
X  X   X  X
XX      XX X   X
```

Ja, titta här ovanför, vad jag kan! Det är inte alla som kan skriva "DÖ!" med enbart "X". Men jag kan! Nu ska jag bli världsberömd. Men först måste jag göra klart den här tidningen.

Nu har jag fyllt ut den här sidan igen. Fy skröen, vad bra. Då kan jag snart stänga av datorn och göra något vettigare. Hur ska jag avsluta månadens ledare, då? Nu vet jag! Jag citerar någon: "So, it's true? You working with Wesker!"

Den som kan gissa vem jag citerar vinner en applåd, framförd av ingen.

uy, chefsredaktör



Månadens Slusk

october 2005

Salso Slasart



Han är en riktig fjant, därför har han förtjänat detta ärolösa pris. 1984 skrev han sin första insändare till Slusk Bladet. men den blev inte publicerad. Sedan dess har han skrivit 14 insändare i veckan. Eftersom han skriver så dåligt kommer han aldrig att bli publicerad.

1985 drev han alla i sin bekantskapskrets till vansunne, efter att ha skrivit "HGCFGNC" på alla väggar i sitt hus. Två månader brände han ner sitt fula, förstörda hus. Då var han 36 år gammal. Men hans fånerier sträcker sig längre tillbaka än så. Han har bland annat köpt en gummianka som han har döpt till Bertolivert. Den går han alltid med sig. Han kan inte äta utan en gaffel. 1979 köpte han en glassbåt och

sålde den till Karl Agnesort. Han fick 37 kronor för den. Det var ett riktigt överpris, och det var ju ännu mer pengar på den tiden.

Fem år senare blev han vald till Gunlands premiärkanslist. Det en premiärkanslist gör i Gunnland är att ställa irriterande frågot till nära grannländers matbutiker. Det jobbet hade han tills tjänsten avskaffades tio år senare, nämligen 1994. Då tog han anställning som korvkokare hemma hos Fru Svensson. Men en dag råkade han steka korven i stället. Då blev hon så missnöjd att hon gav honom sparken.

För att dränka sina sorger sökte han sig till sin nära släkting Ulcortcitudermes Salsart. Ulcortcitudermes erbjöd honom en flaska brännvin. Salso tog emot den och söp sig redlös. När han vaknade låg han i baksätet på en röd Opel, som tillhörde Joakim Rotad. Han var trasig i bakämnden och hade en näsa bestående av: 5 kg smör, 87 ml vatten, 8 hg ost, 38 kg bandspelare och 54 liter verktyg. Han brukade kallas Mr

Rotad-frotad, men i denna sida ska han kallas Bulken. Bulken var ett vackert barn när han var 43 år gammal. Han hade nämligen haft ett hår som han fick i födelsedagspresent.

Vilken jävla skit det skrivs i Slusk Bladet. tänker säkert ni. Alla som tycker det kommer att få en inbetalningsblankett nu i veckan, så ni kan betala 100 000 kronor i ersättning för era hemska tankar.

För övrigt bör Salso snart höra ev sig för ett reaktionstest. Om han inte gör det kommer det att ta tid för honom att reagera för all framtid. Blä!

Vi tackar Salso Salsart för att han aldrig har blivit publicerad i Slusk Bladet. Den dagen han blir det kommer alla att bli glada och köpa knivar och revolverar till sin favorit-mördare, Leif-Runar. Det får inte ske, så därför kommer Salso Salsart aldrig att bli publicerad någonsin i Slusk Bladet. Over and out!

Följetång: Järnhår VS Palsthår del 1

En dag när Järnhår var ute och gick råkade han träffa sin största fiende, Plasthår. Han och Palsthår hade varit fiender i 53 år. Dem blev osams på en firmafest, när Järnhår råkade kasta en brinnande cykel på plasthår. Då blev Plasthår förbannad och byggde om Järnhårs bil till en tårtspade. Sen dess har dem varit bittra fiender.

Hej på dig, din förbannade bilfilm! sa Järnhår. Skit ner dig, ditt jävla järnskrot, svarade Plasthår. Då tog Järnhår en tändare och började smälta ner håret för Plasthår. Då blev Plasthår förbannad och gick hem för att planera en hämnd. Två dagar senare var han klar. Han hade byggt en ultra-magnet som skulle dra till sig Järnhår och mala ner honom till Frolic-kulor.

Men när Plasthår drog igång den märkte han att något var fel. Plötsligt fastnade han själv i magneten. precis innan han skulle bli mald till Frolic-kulor kom Järnhår och stängde av magneten.

Ha ha, skrattade Järnhår, när du sov byggde jag om den till en plast-magnet. Sen snodde han alla ritningar för att ta dem till patentverket och bli rik.

Plasthår var nu redigt förbannad, för Järnhår hade snott hans patent på ultra-magnetten. Han ringde till en bekant och bad honom om hjälp. den bekante var Mr Papers, Yrkesmördarna AB's nye VD. Men Mr Papers hade inga yrkesmördare lediga, så Plasthår fick ta hand om mordet på Järnhår själv.

Plasthår bestämde sig för att bygga en ny version av ultra-magnetten. Den nya ultra-magnetten skulle vara omöjlig att bygga om nattetid. Dessutom skulle den istället mala ner Järnhår till hallonbåtar med lakritssmak, istället för Frolic-kulor.

Järnhår, som inte hade en aning om detta, var på en fest när han plötsligt flög iväg. Han flög genom alla sorters väggar, tills han slutligen fastnade på ultra-magnetten. Men din jävla fjant, sa Järnhår, det är

gammalt nu. Sliter väl jag i, svarade Plasthår, nu ska du få för att du snodde mitt patent. Seb malde han ner Järnhår till hallonbåtar och gav bort dem till kronofogden.

Men precis innan gubben (kronofogden, alltså!) skulle äta upp godiset förvandlades det tillbaka till Järnhår. Men tyvärr hann gubben bita av ett finger för Järnhår. Men det gjorde inget, för Järnhår hade ett finger för mycket innan, så nu hade han äntligen en normal hand. Fortsättning följer!



Vänster: Järnhår. Höger: Plasthår

Intervju

Xbox Man

God dag, Xbox Man. Hur gammal är du?

542 år.

Hur i helvete kan du ha blivit så jävla gammal?

Jag har ätit nyttig mat.

Så nyttig mat finns inte!

Finns det vist. Ät en Xbox-kontroll varje dag, så blir du gammal.

Det har inte funnits Xbox-kontroller i 542 år.

Skiter väl jag i!

Från det ena till det andra; Vad jobbar du som?

Dagtid jobbar jag som dagisfröken, på nätterna är jag ledare för Tågligan, som har som mål att ta över världen.

Är ni nära erat mål?

Ja, vi har mordhotat 47 av världens mest maktfulla personer, och tvingat dem att göra vad vi säger till dem. Om några år är det vi som härskar denna värld.

Hur många gånger har du försökt att döda Slaktar-Stig?

53459864 gånger. Alla har misslyckats. 65654 har

slutat med att jag nästan själv har blivit dödad. 2175 har slutat med kaffe på sängen.

Är det sant att du har haft en kärleksaffär med Knäckehäxan?

Ja.

Vad ser du helst på TV?

Reklam.

Vad händer om man slår på en sten med spaden?

Har man tur så kommer det ut pengar ur stenen.

Så du är rik nu?

Ja, men det var jag innan också. Jag har snott 545 miljoner i veckan den senaste 65 åren.

Hur är det att ha en synlig hjärna, blir den lätt smutsig?

Ja, den blir smutsig hela tiden. Därför har jag valt att sluta tvätta den.

Har du skrivit någon dikt nyligen?

Jag skrev en ny dikt innan du föddes. Vill du höra?

Ja, tack!

*Precis som att tiden går,
du i mitt vardagsrum står.
Du sätter igång min jukebox
och jag startar mitt Xbox.*

Jävligt bra! En applod ska du ijntyevger75rtdf65.

Vad i helvete menar du med det? Nu har du ju förstört hela denna intervju, din fjant!

Förlåt, det var inte meningen. Det bara slank ur mig!

Jaha, det säger du. Jag tror du ljuger.

Det gör jag också. Jag sa det för att förolämpa dig så djupt jag kunde.

Då går jag hem. Hej då!

Hej då, och tack för intervjun!



Namn: Xbox Man

ålder: 542 år

Yrke: Dagisfröken/skurk

Aktuell: Med dikten: *Du & Xbox*

Av Hugo 54:sson

Tävling

Fråga 1: Hur många signaler går det innan Xbox Man svarar i telefon?

- 1: 37
X: 3
2: Han har ingen telefon

Fråga 2: Var bor Sven-Erik Wrede?

- 1: I Småland
X: I Skåne
2: I Västergötland

Fråga 3: Vem är dummast i Xbox Mans liga?

- 1: Xbox Man
X: Elefjanten
3: Farbror Gulf

Fråga 4: Vilken är Knäcke Häxans favoritsport?

- 1: Hockey
X: Boxning
2: Trollspökastning

Fråga 5: Vem är starkare än Leif-Runar?

- 1: Jag
X: Slaktar-Stig

2: Ingen

Fråga 6: Vem är Swenlands mest berömde urmakare?

- 1: Urban Karlsson
X: Urgel Johansson
2: Hildur Nylander

Fråga 7: Hur gammal är Fantomen?

- 1: 59 år
X: 450 år
2: Gammal

Fråga 8: Hur vänder man på en LP-skiva?

- 1: Man trycker på en knapp
X: man gör det själv
2: Man ber en god vän att göra det

Fråga 9: Vem är målvakt i Swenlands äckligt fula fotbollslandslag?

- 1: Gunnar Klocksson
X: Klock Gunnarsson
3: Slaktar-Stigs mormor

Svara rätt på all frågor och skicka svaren till oss för att ha en endaste suck till att vinna.

1:a pris:

En begagnad tandborste

2:a pris:

Godispapper

Förra numrets vinnare:

Olle Olsson, Ingelstad

Benny Munspelk, Växjö

Vad dem vann har jag glömt bort.

Sommarbilden 2005

Vanns av Ingen mindre än jag själv. Som första pris fick jag en digitalkamera och 20 000 kronor. Här nere ser ni min vinnarbild:



Andra pris gick till Oliva Sivertsson. Hon vann en engångskamera och 500 kronor. Här ser ni hennes bild:



Alla bilder som inte visas i tidningen var för fula!

