

Slusk Bladet

Inledning	1
Insändare	2
Månadens slusk	3
Följetång	4
Intervju/Reportage	5
Tävling	6
Professorns sida	7
Sista sidan	8

Nyårsutgåva

Eller vad man nu kan kalla detta nummer. Som ni säkert har förstått, är det här första nummret för år 2006. Detta nummer kommer att föra Slusk Bladet framåt, mot 00-talets andra halva. Ah, jag älskar när mina texter låter intelligente (även om de aldrig kommer att bli det).

I detta nummer har vi ett reportage som är gjort av den kände journalisten Gunnar Miljöfara.

Anledningen till att han heter Miljöfara är att han är en fara rör den miljö han vistas i, inte för att han utgör ett hot mot vår natur. Så nu kan eventuella miljöpartister bland läsarna vara lugna. Ett tag.

1

Nytt för detta år är också valkampanjsdebatten, där de som ställer upp i årets val får debattera. Först ut är Skelett-Sven, som vill bli Swenlands nye kung.

Va? Kan man inte ha ett demokratiskt val om vem som ska bli kung? I Swenland kan man!

Naturligtvis fortsätter den välskrivna sagan om Järnhår VS Plasthår även i detta nummer. Jag kan även avslöja att flrfattaren bakom ovan nämnda saga håller på att skriva en bok. Håll utkik i Slusk Bladet eller på www.slaktar-stig.tk efter senaste nytt om den.

Nej, nu ska jag iväg och supa utav bara helvete. God fortsättning på det nya året, era sluskar!

uy, chefsredaktör & halvfyllo



Insändare

jag vill ha era pengar!

Jag är i stort behov av pengar, för jag samlar på pengar. För att utöka min samling hade jag tänkt skriva till Slusk Bladet och be alla idiotiska läsare att skicka sina pengar till mig. Skicka pengarna till:

Guld-Gunnar

Guldgatan 87 98

419 83 Sluskhalm

Swenland

Om ni inte vill skicka mig era pengar kan ni ge mig eran adress, så kan jag komma och hämta dem.

Guld-Gunnar

Vem dödade debatten?

varför slutade Slusk Bladet publicera debattinlägg om Swenlands val? Var det för att ni insåg att Kung Kolanapp kommer att vinna överlägset?

Plågskytten

uy svarar:

Nej, för vi har tagit in en debattavdelning, och ville spara på krutet tills dess.

Jag är en kaffemugg!

Jag är vldens bästa kaffemugg. Jag heter Hawkan Wynder. Min bil är en tekaka som har mögglat i ett skåp under 57 år. jag förvandlades till en kaffemugg 1954 för att jag ville bli en skärmsläckare. Till en början användes jag till att dricka te i, men sedan började jag även att bli drucken kaffe ur. Min hobby är att läcka kaffe i knät åt den som dricker ur mig. **Hawkan Wynder**

Satans kattehlvete!

I går kom en katt hem till mig och bet sönder framdäcken på min splittenta Opel Kapitän. Jag blev så förbannad att jag slände en trasig lysdiod efter katthelvetet. Nästa gång katten kommer ska jag även slänga en kondensator på den. En hel kondensator. Var på din vakt, katthelvete!

Mr. Bertil Skiva

Väggklockaaaaa attack!

Nu ska jag attackera er alla med min livsfarliga väggklocka. Ni kommer alla att be om nåd när jag ställer om klockan så att den ringer. sedan kommer ni alla

att göra allt jag beordrar om, bara för att få slippa plågas av min livsfarliga väggklocka. Dem som inte lyder mina order kommer att förgöras av min livsfarliga väggklocka. Jag ställer om klockan till 15:47, då kommer alla olydiga dårar att förintas. Lyd mig nu!

Arthur Eksteig

uy svarar:

Insändarna blir bara konstigare och konstigare. Sjukare och sjukare. Men det som är sjukast är nog att jag fortsätter att publicera dessa. Ni som tycker att de insändare som publiceras är konstiga skulle ni se dessa som inte publiceras. Slusk Bladets brevöppnaravdelning fick sig en rejäl chock, när ett brev de öppnade innehöll en levande huggorm. Avsändaren har fått tillbaka sin huggorm och ligger på sjukhus.



Så här såg ormen ut. Ungefär.

Månadens Slusk

Kalle Kallinaneders



Anledningen att han blev årets första Månadens Slusk är att han har mutat jurryn. Så istället för att skriva en motivering ska vi berätta hur han mutade oss.

Kalle (K): God dag, mina herrar jag vill bli månadens slusk!

uy: Det bestämmer vi, så du kan inte bara rusa in här och begära något sådant.

K: Hur mycket kostar det att bli månadens slusk, då?

Professor C Hallomsaft (P): Man kan inte köpa juryrns beslut, din idiot.

K: Jorå! Allt kan köpas för rätt pris!

Lars deskjet (L): Då kan du väl köpa världens största tomat åt mig?

K: Om jag blir månadens slusk, så!

L: Då ska jag rösta på dig.

Hugo 54:sson (54): Nej, Lars! Du får inte låta honom muta oss.

uy: Just det! Nu slänger vi ut den där jäveln!

L: Men jag sitter ju i juryn!

uy: Inte du, Lars! Jag menade den där lilahårige fjanten.

K: men tänk vilken hög lön ni skulle få om jag blev månadens slusk.

uy: Hur mycket?

K: 874 465 401 kronor.

P: Det blir många experiment, det.

uy: Nej, pengarna ska jag stoppa i egen fick,, eh, jag menar på banken!

K: Så ni har bestämt er?

P: Ja, för fan! Hit med stålarna!

K: Blir jag månadens slusk då?

uy: Nej!

K: Då blir det inga pengar.

uy: Fan,,okej, då!

Ja, så höll det på, tills vi blev stenrika. Nu ska jag fylla ut resten av sidan.

#####



Leif-Runars afrikanske kusin, Boba-Sambo

Följetång

Järnhår VS Plashår del 3

Plasthår kokade av ilska. Han hade förlorat mot Järnhår alldeles för många gånger nu, så därför måste kräket förintas! Plasthår kom ihåg att han hade ett hemligt vapen undàngömt i garderoben någonstans. Han kände att det var dags att ta fram det och krossa Järnhår en gång för alla. Efter att ha letat ett tag hittade han det till slut; En gammal cykelpump. Den skulle han slå järnhår i huvudet med. Plasthår skrattade högt innan han tog cykelpumpen och gick hem till Järnhår.

Hemma hos Järnhår var det fest. Han och resten av Tågligan firade att Guld-Gunnar var en fjant. När dem stimmade som mest, och musiken spelades som högst, knackade det på dörren. Järnhår trodde att det var en ilsken granne som kommit för att klaga. Järnhår öppnade dörren, beredd på att ge grannen en rak höger. Men till sin stora förvåning var det ingen granne, utan hans ärkefiende Plasthår. Järnhår gav honom en rak höger ändå, för Plasthår var ännå

jävligare än vad en ilsken granne hade varit. Plasthår flög bakåt och tappade sin gamla cykelpump framför fötterna på Järnhår. Men innan Järnhår hann plocka upp den rusade Farbror Gulf fram och snodde åt sig den. Farbror Gulf tittade på den lite, innan han slängde den i huvudet på Xbox Man. Xbox Man som var rejält berusad tog väldigt illa upp av cykelpumpen han fick i huvudet.

Han tog upp cykelpumpen och bröt sönder det totalt. Cykelpumpen var Plasthårs antika släktklenod som gått i arv i sju generationer. Synen av att cykelpumpen som blev krossad vart för mycket för Plasthår. Han tog fram sina båda Magnum-pistoler och började skjuta vilt omkring sig. Mitt i allt skjutande blev en av Guld-Gunnars guldtackor sönderskjuten. Eftersom Guld-Gunnar värderade sitt huld över allt annat blev han ännu galnare än Plasthår. Han lyfte upp Järnhår och använde honom till att slå ner dem andra med. Mitt under allt bråk kom Leif-Runar. Han kunde känna av ett slagsmål på 70 mils avstånd. Leif-Runar var fly förbannad över att han

inte var inbjuden på festen. Han lyfte upp Xbox Man och Red Ond Mega-klon och slände dem rätt in i folkmassan. Xbox man gillade inte att bli ivägkastad, och speciellt inte när han var full, bytte ut klon på sin ena arm mot en raketkastare. Han avfirade den kraftigaste raketten han hade mot Leif-Runar. Leif-Runar, som ännu var nykter, lyckades hoppa åt sidan och klara sig undan raketten. I stället träffade raketten en vägg som rasade ihop fullständigt.

Fortsättning följer!



Vänster: Järnhår. Höger: Plasthår

Intervju

I detta nummer har Hugo 54:sson fått ge plats åt den svenske reportern Gunnar Miljöfara. Men Hugo är inte helt försvunnen! Han har också gjort en intervju.

Reportage om Eilert Arnesson

Eilert sitter och dricker sitt morgonkaffe när jag och min fotograf Göran bryter oss in i hans kök. När han upptäcker oss blir han galen och hotar med att ringa till polisen. vi förstår inte vad som tagit åt honom, och bestämmer oss för att slå ner honom. Om ungefär en timme när han vaknar igen börjar vi intervjua honom.

Vad jobbar du som Eilert?
Knyt loss dom här repen nu!
Du jobbar på brandstation sa du?

Släpp loss mig!
Okej, du är alltså brandman?

Jag ska skicka polisen på er!
Du extraknacker alltså som polis också?

Efter detta fick Eilert en smäll i huvudet av Göran

som råkade ta upp en stor knölpåk och slå till Eilert med, men här har ni en sammanfattning:

Namn: Eilert Arne Arnesson

Yrke: Brandman, polis

Ålder: 59 år

Bor: Någonstans i Sverige

Civilstånd: Nedslagen

Gör om ett par år: Är nedslagen



Eilert Arnesson efter att han mystisk nog blev nerlagen.

FOTO: Göran Galenskap

REPORTAGE: Gunnar Miljöfara.

Intervju med Bärta Karlsson

God dag. Vad heter du?

Jag heter Bärta Karlsson

Jasså, gör du det?

Japp!

Tack för intervjun!

Varsegod!

av Hugo 54:sson

Här kommer ännu en reporter som lurat sig hit:

Balou möter Leif-Runar

Ni kanske minns henne från TV-serien

”Balou möter”, nu är hon reporter här i

Slusk Bladet. I detta

nummer möter hon

den legendariske

Leif-Runar.

När jag kommer till platsen relaxar Leif-Runar

genom att vrida nacken av kapitalister samtidigt

som han lyssnar på sin

favoritplatta ”Jazz – nu och då”.

Det blev ingen lång intervju,

eftersom han trodde jag

var en oliktankande, och

slog ner mig. Men detta

har jag tagit reda på i

efterhand.

Namn: Leif-Runar

Ålder: Köttfärssås?

Civilstånd: Missil vad?

Musiksmak: Jazz

Hobby: Hota Urgell

Pannkaka, och lyssna på

jazz.

Favoritmat: Mat! Vart då??

Tävling

Reglerna hoppas jag att ni kan, för jag orkar inte berätta dem igen.

Fråga 1: Vad heter Olivia Sivertssons bror?

- 1: Kurt Sivertsson
- X: Evert Sivertsson
- 2: Sivert Evertsson

Fråga 2: Vad heter världens bästa orkester?

- 1: Per-Leonards orkester
- X: Urgel Pannkakas orkester
- 2: Bert Karlssons dansorkester

Fråga 3: vad är Leif-Runars nackknäckband?

- 1: Ett rockband
- X: Ett verktyg
- 2: En brevlåda

Fråga 4: Vem är bäst på lödning?

- 1: Xbox Man
- X: Barry Burton
- 2: Leif Lödsson

Fråga 5: Vad borde göras varje dag?

- 1: En bil
- X: Mat
- 2: En tryckregulator

Fråga 6: Hur mycket kostar en kolanapp?

- 1: Inget
- X: Lagom
- 2: Mycket

Fråga 7: Hur många kan leif-Runar vrida nacken av på en minut?

- 1: Ingen, han är en klenis
- X: 9 personer
- 2: Hur många han vill

Fråga 8: Vilken färg har Farbror Gulfs kalsonger?

- 1: Röd
- X: Blå
- 2: Han har inga

Fråga 9: vad heter Leif-Runars okände boss?

- 1: Blåbärspaj
- X: Mr Papers
- 2: Super Mario

Svara på frågorna och vinn följande:

1:a pris

En högerkrok

2:a-47:e pris

Skräp

Förra numrets rätta svar:

Fråga 1: 2

Fråga 2: X

Fråga 3: 1

Fråga 4: 2

Fråga 5: X

Fråga 6: X

Fråga 7: 1

Fråga 8: 2

Fråga 9: Inget var rätt

Fråga 10: 2

Förra numrets vinnare:

1:a pris gick till Bertil Blö. Han fick en PET-flaska, eftersom de ordinarie priserna var slut. 2:a pris ficka till alla andra deltagare. priset var tre veckor av tristess. 3:e pris delades ej ut, eftersom resterande deltagare vägrade ta emot sitt pris.

Professorns sida

Tyvär är professorn sjuk, så därför publicerar vi Leif-Runar på nya äventyr av Torgny Nesskall

- Vill du ha en smäll? frågade Leif-Runar.

- Helvete heller! vrålade Xbox Man.

- man får inte säga så till mig, för då får man en fet jävla satans smäll. Svarade Leif-Runar. Sedan gav han Xbox Man en sån smäll att han flög rätt genom en betongvägg.

- Aj som fan, klagade Xbox Man när han reste sig upp. Nu jäclar ska du få! Sedan tog han upp sin hemliga atombomb och lade den i ett kuvert som han postade till Leif-Runar. Självklart skrev han "mottagaren betalar" på kuvertet. trev vecor denare damp atombomben ned i Leif-Runars brevlåda.

- Vad trevligt, sade Leif-Runar innan han öppnade brevlådan. Men just när han öppnade brevlådan small det.

Explosionen hördes ända hem till Xbox Man, som satt och njöt av en 348 år gammal whiskey. den hade han snott av en rik gubbe som han skulle stöda hos. När städningen var klar fick han bara 34 kronor för det. Då

slog Xbox Man ner honom och snodde hans finaste whiskey. När Xbox man hade druckit ur den blev han sugen på en till, så därför begav han sig hem till den rika gubben igen. Men den här gången var den rika gubben förberedd, med ett hagel gevär. han tog upp hagelgeväret och sköt tre snabba skott mot Xbox Man. Då blev Xbox Man så rädd att han gick hem. tre dagar senare drack den rika gubben upp all whiskey, för att vara säker på att inte Xbox man kunde sno den.

Leif-Runar, som på något jävla vis lyckats överleva explosionen, satt inne i sitt hus och planerade nästa anfall mot Xbox Man. Till slut kom han fram till att det bästa sättet vore att gräva sig in i Xbox mans hus underifrån. 56 år senare var tunneln äntligen klar att användas. Leif-Runar lastade hela tunneln full med dynamit innan han stängde igen ingången. Sedan tände han på skiten. Men effekten blev den motsatta, istället för att Xbox Mans hus skulle sprängas sönder blev det hans eget hus som for åt helvete. Men det var inte helt åt helvete, för explosionen förstörde hela Xbox Mans samling av whiskey. Den

hade tagit 70 år att få ihop. Då gick Xbox man och köpte en ny.

357 år senare dog Leif-Runar en fasansfull död. Han dog av njurpaj. 8 645 år efter det återuppstod han, eftersom det visade sig att njurpaj var en maträtt, och inte en sjukdom. När Leif-Runar återuppstod bjöd han in alla i hela världen på fest, men det kom ingen, för alla som kände Leif-Runar hade flyttat till Italien. Då tog Leif-Runar fram sitt gamla hagelgevär och började jaga kaniner i skogen. Efter tre dagars jakt gav han upp, för det visade sig att kaninerna också hade flyttat till Italien. Då gick Leif-Runar ner på stan för att se efter om poliserna också hade flyttat till Italien. Till sin stora lycka såg han att så var fallet, och det var fritt fram att råna vilken bank han ville. När han hade rånat sin första bank såg han att poliserna hade tagit in vikarier när dem flyttade. Som vikarier hade dem tagit in sura gamla ryssar från Ryssland. Ryssarna hette likadant; Vladimir. Men för att skilja dem åt hade dem olika tatueringar på underarmarna. *Fortsättning Följer!*

Sista sidan

Då har man lyckats fylla ut ännu en tidning. Det blev extra mycket utfyllnads-texter i detta nummer, men i gengäld så kommer tidningen ut i tid. Nej, föresten! det kanske den inte gör ändå, för det tycks vara server-problem där jag laddar upp de färdiga tidningarna. Jävla satan!

Nu när jag har hela året framför mig kan jag göra mycket ovetliga saker. Till exempel: Göra Slusk Bladet, lyssna på Urgel Pannkakas orkester, äta glass.

URGEL PANNKAKAS ORKESTER



Föresten, ni har väl inte missat Ugel Pannkakas senaste singel, "Oljud Blue"? Den är jätte bra. Den kostar bara 150 kronor. nej, jag skojade bara. Den kan man ladda ber gratis från Slaktar-Stig's Forum.

Adressen hittar ni på Slaktar-Stig's hemsida. Och adressen dit hittar ni längst upp på sidan.

Här kommer en annons från Yrkesmördarna AB.

Vill du ha någon röjd ur vägen?



Yrkesmördarna AB -
Skjuter först, frågar sen.
www.yrkaemördarna.se

Eh, ja. Det var en trevlig annons. Som tur var fick jag mycket pengar för den. Ja, jag har börjat at in annonser i tidningen för att tjäna ännu mer pengar. Snart är jag rikast i Swenland. Efter Runarc von Slusk. Han är ju

absolut rikast. Han är så rik, att han köpte ett nummer at Slusk Bladet för 140 000 kronor. Den dumma fan!

Oj, oj, oj! Snart har jag fyllt ut den här sidan också. När jag har gjort det ska jag ta en dush, för det har jag inte gjort på fjorton dagar nu. Folk har börjat hålla för näsan när jag går förbi.

Just, ja! Jag höll på att glömma att berätta om nästa nummer.

I nästa nummer:

Första delen av Swenlands valdebatt. I den första delen presenteras partiet Ny Diktatur, lett av Skelett-Sven. Hugo 54.sson gör come-back med buller och bång. Vi får dessutom fortsättningen på Järnhår VS Plasthår. Nästa nummer borde komma ut i februari. Så misse inte det, för då jävlar!

