

SLUSK BLADET

<i>Första sidan</i>	1
<i>Insändare</i>	2
<i>Månadens slusk</i>	3
<i>Följetång</i>	4
<i>Intervju</i>	5
<i>Tävling</i>	6
<i>Professorns sida</i>	7
<i>Partipropaganda</i>	8
<i>Sista sidan</i>	9

Sommar och tol

När ni läser detta är det förmodligen sommar. Eller kanske till och med höst? Man vet ju aldrig med Slusk Bladets punktlighet. Och nej, rubriken är inte felstavad. Vad tol är får ni dock räkna ut själva.

Vad detta nummer ska handla om har jag inte bestämt ännu, så inledningen kan inte handla om detta nummer.

Vad ska ni göra/har ni gjort i sommar? Själv ska/har jag sova/sovit och inte göra/gjort ett skit. Den perfekta sommaren!

Extra tävling! Skicka in era semesterdagböcker till oss så kan ni vinna ett fint pris, nämligen en tandpetare som har tillhört Leif-Runar! Den bästa semesterdagboken kommer att publiceras i Slusk Bladet under hösten. Den sämsta semesterdagboken kommer att publiceras i Slusk Bladet under vintern.

Har ni några klagomål på Slusk Bladet får ni ta det med den urstarke och kraftige Leif-Runar. Han kommer att (om han vill) Vidarebefordra dem till oss.

Ha en trevlig sommar/höst önskar Slusk Bladets redaktion. Vi kommer även att önska er en trevlig höst/vinter senare i år.



uy, chefsredaktör

Insändare

Nu har Slusk Bladet fått en brevansvarig som sorterar och sköter publiceringen av läsarbrev. Hanns namn är Urgel Pannkaka, som vissa av er är bekanta med vid det här laget. Ni kan "mäjla" era insändare till hans lånade mail, uy-@spray.se Så småningom kommer han att få en egen mailadress.

Jag vill ha en tårta!

Ni läste rubriken, hoppas jag. Annars ska ni allt få! För om ni inte har läst rubriken så vet ni ju inte att jag vill ha en tårta. Men nu när jag har skrivit det i själva texten så kanske ni vet att jag vill ha en tårta. Om jag inte får en tårta får jag ta och baka en själv.

Tårt-Torgny

Bor ni i era bilar?

Jag har en fråga till Slusk Bladets redaktion. Bor ni i era bilar? Det

verkar så, för jag vet inte vart ni bor annars. Och om ni inte bor i era bilar, kan ni vara snälla och berätta var och hur ni bor.

Sven Ishtar

Svar: Nej, vi bor inte i våra bilar. Det är inte ens alla på redaktionen som har egna bilar. Själv så bor jag i ett tält.

Professorn bor i sitt labb, Hugo 54:sson bor i en svinstia. Men själv föredrar han att kalla den för lägenhet, även om jag tycker den mer liknar en svinstia. Urgel Pannkaka bor, till skillnad från Hugo, i en lägenhet. Den enda som bor i sin bil är Leif-Runar. Men hans bil är stor som en villa, så om jag fick välja skulle jag också bo i en sådan bil.

uy, chefsredaktör

Jag är så ond!

Ja, faktiskt så är jag ondast i hela världen. Vad har gjort som är så ondskefullt, kanske ni undrar? Jo, jag brukar spela in egen musik som

jag sedan bränner på cd-skivor. Dessa skivor lägger jag ner i folks kassar vid utgången i diverse affärer. När de intet ont anande människorna hittar skivorna kommer de att spela upp dessa på sin cd-spelare. Men då kommer deras öron att bombarderas med sen sämsta musik som någonsin har fångats med en mikrofon. Ha ha ha! Så ni får passa er nästa gång ni är ute på stan och handlar!

Ingvar Mobilkran

Köp mina dragspel!

Jag säljer trasiga dragspel som det inte finns knappt något kvar av. Jag tar 300 kronor/st och lägger till 876 kronor i frakt. Om ni beställer i dag får ni dessutom köpa en mindre hel orgel för 17 000 000 kronor. Frakten på hla kalaset bli i slutändan 34 000 kronor. Slå till nu! Hetare erbjudande får ni aldrig mer! **Kurt Luring**

Månadens Slusk

Leif-Runar



Då var det dags för vår yrkesmördare Nr 1 att bli Månadens Slusk. Här kommer historien om honom att berättas för första gången, utan att berättaren är hotad till livet.

Leif-Runar föddes den 14 november 1970 i den lilla staden Orksby, i södra Swenland. Redan som liten visade Leif-Runar sig vara våldsam. Vid födseln försökte han slå ner flera av läkarna. Men det misslyckades, för han var inte tillräckligt stark ännu. Men alla viste att det skulle komma en tid då han skulle kunna slå ner 14 personer samtidigt med ett enda slag.

När det blev dags att börja skolan satte man Leif-Runar i en särskola för ovanligt våldsamma och samtidigt otroligt korkade ungjävlar. Redan på första rasten hamnade han i slagsmål med

75 % av skolans elever. Den enda som klarade sig ur slagsmålet utan förlorade ränder var Leif-Runar.

Efter denna händelse blev han ivägskickad till General Skarls Extrema Militärskola. Där fick leif-Runar lära sig allt hans föräldrar aldrig någonsin velat att hans skulle få lära sig. När han var 17 år gammal tog han examen och kunde börja arbeta. Leif-Runars första jobb var att steka korv. Men en dag kom en kund som var missnöjd med den stekta korven han hade köpt. Då blev det kunden som blev stekt.

När Leif-Runars chef fick reda på detta gav han Leif-Runar spaken med omedelbar verkan. Även chefen fick en park. Utav Leif-Runar. Då började Leif-Runar försörja sig som bankrånare. Det gick väldigt bra för honom, på en månad hade han hunnit med hela 27 lyckade kupper. Men när han kom till sin 30:e kupp vände det. När han skulle fly ut genom taket som ha brukade blev han stoppad av en stor, grön robot med röd mask.

Leif-Runar försökte slå sönder sin motståndare, men

det slutade med att han fick sig en rejäl omgång. Efter det var han så trött att han inte ens orkade fly från polisen, utan fick finna sig i 10 månaders fängelse. Straffet skulle avtjänas i Slaktatrass, ett fängelse som han i framtiden skulle besöka många gånger. Den mannen som han delade cell med, Xbox Man, berättade för Leif-Runar att den som han blev stoppad av var Slaktar-Stig. Då bestämde sig Leif-Runar för att rymma från fängelset och förgöra Slaktar-Stig. Två dagar senare blev Xbox Man frisläppt, och ytterligare två dagar senare rymde Leif-Runar. Men han misslyckades med att förgöra Slaktar-Stig, år efter år. Till slut gav han upp och tog jobb på firman Yrkesmördarna AB. Han började även extraknäcka hos Slusk Bladet som problemeliminering.

Men hans gamla dröm om att förinta Slaktar-Stig lever ännu kvar och en dag slå den slå in, säger Leif-Runar.

Järnhår VS Plasthår del 5

*Detta har hänt:
Efter att Järnhårs hus och
Plasthårs cykelpump
totalkvaddats har relationen
mellan dessa herrar blivit ännu
sämre. Så nu ska Järnhår
hämnas ännu en gång.*

Han satte in en annons i tidningen som löd så här: ”Jättefest hemma hos Plasthår, alla välkomna hit, OBS gratis öl!”. Nu behövde Järnhår bara vänta på att allt möjligt folk skulle komma hem till Plasthår och festa sönder hans hus.

Nästa kväll knackar det på dörren åt Plasthår. Han öppnade, men då rusade det in en massa folk i hans hus. När hela huset är överfyllt av folk kom det fram en kraftig man till Plasthår och frågade var ölen var. När Plasthår svarade att det inte fanns någon öl fick han en smäll som svar. Sedan ropade mannen till alla andra gästerna att det inte fanns någon öl, utan dem var lurade. Då blev alla griniga och började slåss, men snart enades alla om att dem skulle riva Plasthårs hus. Sagt och gjort, inom 15 minuter var huset nedrivet till grunden. När Plasthår vaknade fick han sig en

chock. Det fanns inget kvar av hans hus, förutom en telefon som ringde. Plasthår gick dit och svarade. När han hade svarat hörde han hur Järnhår skrattade åt honom. I vredesmod slängde Plasthår på luren och slog sönder telefonen med en slägga. Tyvärr hade Järnhår förutsett detta, och laddat Plasthårs telefon med dynamit. Explosionen blev så stor att halva grannsaket flög i luften. Givetvis fick Plasthår skulden för detta och dömdes till 30 år fängelse.

När Plasthår satt i fängelset upplyste dem honom att han hade rätt till ett samtal. Då valde han att ringa till polisen och anmäla Järnhår för olaga städning. Han hade nämligen sett Järnhår städa en kontorsbyggnad utan tillstånd. Två dagar senare var rättegången klar och även Järnhår dömdes till 30 års fängelse. Till sin stora olycka fick han dela cell med; just det, Plasthår!

Det första Järnhår gjorde när han kom in i cellen var att ge Plasthår en redig högersving. Plasthår flög baklänges och ramlade över en säng. Sängen brakade sönder helt. ”Den får du sova i” sa Plasthår, eftersom

han inte kände sig skyldig till sängförstörelset. Men Järnhår vägrade att finna sig i något som Plasthår sagt, och gav honom en till högersving. Då ramlade Plasthår över den andra sängen, som också gick sönder. Då blev Plasthår riktigt förbannad och gav Järnhår en sån smäll att han gick i däck och somnade in. ”Ja, där kan du sova” skrattade Plasthår. Under natten ångrade Plasthår att han slog ner sin fiende, för han kunde inte somna i den trasiga sängen. Så nästa kväll skulle han se till att själv bli nerlagen.

Fortsättning följer!



***Vänster: Järnhår.
Höger: Plasthår.***

Intervju Glasse Sundström

Vem i helvete är det, kanske ni undrar? Det undrade vi också när han rusade in på redaktionen. Vi skickade Hugo för att ta reda på det.

Tjenare! Vem fan är du?
Det ska du skita i, din otrevliga jävel!

Ska du säga! Som bara rusar in här helt oanmäld och stör vårt viktiga arbete!

Vaddå "viktigt"? Ni bara sover och låter program skirva slumpmässigt valda bokstäver som ni fyller ut tidningen med!

Vad fan menar du med det? Påstår du att Slusk Bladets personal är inkompetent?

Ja, det kan du ge dig fan på!

Nej, nu jävlar tar du tillbaks det, annars jävlar!
Annars jävlar vaddå? Ska du skicka din storebror på mig då? Jag är då inte rädd!

Nej, men det borde du bli när jag ropar på Leif-Runar! Han kommer nog att slå ihjäl dig!
Skitsnack! Honom kan jag spöa med lillfingret

avbrutet. Och med förbundna ögon och inlåst i en låda.

Ha!
Jodå, det är sant! Ropa på Leif-Rudolf, eller vad han nu hette, så ska du få se!

Det behöver jag inte göra för han står bakom dig. Han gillar nämligen inte när man uttalar hans namn fel.

Ja, då ska jag vända mig om och,, Ahhhhhhhhhh! Nej, snälla, döda mig inte! Jag bara skojade!

Du får be Leif-Runar om ursäkt och ge honom något i utbyte mot ditt liv.

Jag ber 545 646 629 gånger om ursäkt! Snälla, döda mig inte. Du kan få en whiskey! Å, vilken jävla tur! Nu gick han!

Ja, nu kom du allt billigt undan. Det kostade dig bara en whiskey av finaste och dyraste sort. Du kan komma hit med den i morgon.

Ja, det ska jag göra. Hur mycket kostar whiskeyn han vill ha?

854 486 000, tror jag. Men det är ändå billigt, med tanke på vad Leif-Runar kunde ha gjort.

Det höll Glasse med om. Nästa dag kom han hit med whiskeyn. Men Leif-Runar visste inte om vilken sort han skulle få, så jag tog flaskan och gav honom en vanlig Lord Calvert istället. Den ska smaka gott i kväll. Hoppas bara att Leif-Runar inte läser detta.



Namn: Glasse Sundström
Ålder: 46
Civilstånd: gift torsdagar.
Övriga dagar ogift.
Intressen: Ralla sant
Aktuell: Som Leif-Runars senaste hotoffer.

Nej, inte ännu en

Tävling

Reglerna är som vanligt att man ska svara rätt på frågorna utan hjälp av en tidsmaskin som man kan åka till framtiden och kolla rätta svaren i nästa nummer med.

Fråga 1: Vart har Tomatbesiktningssmannen tagit vägen?

- 1: han är i Blattnicksele
- X: Vem fan är det?
- 2: I Lars Deskjets mage

Fråga 2: Bamse har honung, Karl-Alfred har spenat. Vad har Leif-Runar?

- 1: Muskler
- X: Inget
- 2: Jazz

Fråga 3: Vad betalar Olivia Sivertsson för hembrännarapparater?

- 1: Inget, hon bygger dem själv
- X: 2000 om året
- 2: En dunk HB

Fråga 4: Vem vann Swenland Poker Tour 1943?

- 1: Fridolf Poké
- X: Beret Ess
- 2: Alfred Kn

Fråga 5: Av vilket material är Leif-Runars kalsonger gjorda av?

- 1: Nylon
- X: Ull
- 2: Bly

Fråga 6: Hur stor är Kapten Berts Mp3-spelare?

- 1: 128 MB
- X: 3x7 cm
- 2: 2 tum

Fråga 7: Vem skrev boken ”jag vill fiska ur en ölburk på onsdagar”?

- 1: Erik Primaz
- X: Lasse Flak
- 2: Björn Borg

Fråga 8: Var brukar Slusk-Olle fira semester?

- 1: Kreta
- X: Cypern
- 2: Ica-parkeringen

Fråga 9: Vad gjorde Kung Kolanapp i lördags?

- 1: Söp
- X: Dansade
- 2: Jagade fotografer

Fråga 10: Vem betalar Kurt kretskorts lön?

- 1: Staten
- X: Ivar Hårblås
- 2: En fisk

Skicka de rätta svaren vart fan du vill för att göra anspråk på priset!

1:a pris:
En kortlek med 12 kort

2:a pris:
En renovering av ditt ansikte
3:e – 4:e pris:
En givande diskussion med en vän

Förra numrets vinnare:
Förstapristagare:
Carro Ask som vann den tecknade motorbåten. Hon är väldigt missnöjd.
Andra pris:
Otto Korkblek vann lite gräs som han använde till att göra upp eld med.
Tredje pris delades inte ut, för det gick sönder.

Förra numrets rätta svar:

Fråga 1: 1

Fråga 2: X

Fråga 3: 1

Fråga 4: 2

Fråga 5: 1

Fråga 6: X

Fråga 7: 1

Fråga 8: 47

Fråga 9: X

Professorns sida

Nu har jag lyckats jaga bort den där jävla Torgny Nesskall som tog över min sida i vintras, bara för att jag var lite förkyld. Att han hade mage att fylla min sida med meningslöst dravel. Skönlitteratur är för idioter. Intelligent folk läser vetenskapliga skrifter, det har jag alltid sagt.

Eftersom Torgny har suttit på mitt kontor och skrivit skiten måste jag städa undan efter honom och vädra ur stanken efter författare. Därför har jag inte tid att skriva något vetenskapligt denna gång. Istället ska jag ägna denna sida till att totalsåga Torgny Nesskall.

**Torg
ny
Ness**

**kall e
är en julgr
kom an!!!
plett
idiot,
med
tillhö
rand**

Så, det var skönt!

Redaktören griper in!

Nej, så här får det inte fortsätta! Nu jävlar ryker din sida. Nu ska läsarna få bestämma vad som ska få finnas här, gå hit och rösta: <http://swenland.suddenlaunch3.com/index.cgi?board=skittidning&action=display&num=1148925966>

Professorn: Nooooooooooooo!
Text: Professor C.
Hallomsaft

Partipropaganda

Här ska partierna som är med i Swenlands riksdagsval få göra reklam. Denna gång är det Tågpartiets tur.

Även Tågpartiet verkar vara ett idiotparti. Tur att det finns fler alternativ. Kolla nästa nummer så får ni se!

Töntiga ångdrivna gubbar på andra riktigt tråkiga investeringar efter tio

Viktiga frågor
finns inte



Xbox Man
Satsminister

Guld-Gunnar
Finansminister

Farbror Gulf
Allt annat

Sista sidan

Då var det sista sidan igen. Som vanligt är den fylld med en massa skit.

Fråga Urgel

Har du problem med sexlivet, krånglar bilen, eller vill du ha hjälp med skattefusk? Alla typer av frågor är välkomna. Skicka mig ett PM (på Swenland-forumet) eller mail så kommer det troligen att besvaras i dasspapperet till tidning. Här kommer första brevet:

Jag har ett problem med en forumanvändare på <http://swenland.suddenlaunch3.com>. Han heter Urgel Pannkaka och jag är inte riktigt säker på om han finns på riktigt eller om han är en rosa stövel från Uganda. Frågan jag vill fråga är alltså, hur många Ö:n finns det i meningen "Harskit med lingonsylt"?

Svar: Bäste Vad-du-nu-heter. "Harskit med lingonsylt" stavas med 57 Ö:n och tre batteriladdare.



Urgel Pannkaka tar emot idiotiska samtal

Nyheter

Här kommer det nyheter som rör Slaktar-Stig productions och allt vad det innebär.

Nya adresser

Nu har Slaktar-Stig fått nya adresser! Tack till Urgel Pannkaka som gjort detta möjligt.

<http://www.slaktar-stig.info.se>
<http://www.swenland.info.se>

Om du vill använda "www" i början av adressen är valfritt, för båda versioner funkar. Tänk att Urgel Pannkaka har gjort lite nytta för en gångs skull!

Ny design!

I slutet av juni borde det komma ny design på Slaktar-Stig's hemsida, för att fira att sidan har funnits i två år. Håll utkik, annars jävlar ska ni få!

Leif-Runar slåss

Detta är egentligen ingen nyhet, jag skrev den bara för att fylla ut spalten. Men jag kan berätta att Leif-Runar tycker om att slåss på sin fritid. Han kan även tänka sig att göra det under arbetstid. Så det så!



Leif-Runar – Blå av avund

Sommarbilder

Här kommer några bilder från förra sommaren. Nästa år kommer bilder från den här sommaren.



Leif-Runar delar ut smällar



Olle Deskjets första uppkörning

Slutet

Ja, då var slutet på tidningen här. I nästa nummer ska vi försöka se om Järnhår VS Plasthår någonsin kan få ett slut. Dessutom kommer andra överraskningar. Anledningen till att jag skriver så är att jag inte har kommit på vad nästa nummer ska handla om. Det är ju strax innan deadline som dessa beslut brukar fattas. Så missa för helvete inte nästa nummer. Ha en trevlig sommar!