

# SLUSK BLADET

<i>Första sidan</i>	<b>1</b>
<i>Insändare</i>	<b>2</b>
<i>Månadens slusk</i>	<b>3</b>
<i>Följetång</i>	<b>4</b>
<i>Intervju</i>	<b>5</b>
<i>Tävling</i>	<b>6</b>
<i>Sommardagbok</i>	<b>7</b>
<i>Torgnys sida</i>	<b>8</b>
<i>Valresultat</i>	<b>9</b>
<i>Ja, vafan?</i>	<b>10</b>
<i>Sista sidan</i>	<b>11</b>

## *I all hast*

Förra numret skrevs i all hast under bara någon vecka, vilket var anledningen till att det innehöll mycket gammalt material. Men det var väl tur det, för annars hade numret blivit försenat, och som följd hade det blivit ännu ett nummer mindre detta år.

Men detta nummer har påbörjats mycket tidigare. Ja, hela en vecka före sluskdagen, så denna gång har vi gott om tid på oss.

Under sluskdagen hölls som bekant Swenlands riksdagsval, vars resultat presenteras på sidan 9.

För övrigt har veckan varit bra, jag har cyklat från Mora

till Vansbro med en cykel utan sadel, lekt parabolmontör, byggt kretskort av lego och tagit glasspinnar som gisslan.

Om Torgny kommer att skriva något till detta nummer är oklart, så vi ska nog ta och ringa till honom i morgon. Om han inte svarar får Leif-Runar komma dit och hämta honom.

Min granne heter Hanne. Hon brukar klaga när jag spelar hög musik halv fyra på morgonen. Då kommer hon hem till mig och slår sönder min stereo. Det innebär att jag måste laga den eller köpa en ny, så det blir stora utgifter för undertecknad dagligen. Men det gör inget, eftersom det är så kul att reta min granne Hanne.

Ja, tills nästa månad ska jag ha min bil lagad, skulle jag viljat. Men det är nog tyvärrigen omöjligt. Våldligen tråkiserat tycker jag. Håhåjaja, vad det blåser i träa i da'!



Uy, billös  
chefsredaktör

## Insändare

Här publicerar vi knäppa, dinga, tokiga, men framför allt genomkorkade insändare från er läsare. Skicka det ni vill framföra till Urgel Pannkakas lånade mail (Han har fortfarande inte fått någon egen, he he)  
[uy-@spray.se](mailto:uy-@spray.se)

### Kom och hämta mig!

För jag vill inte längre stanna på denna gudsförgätna plats. Jag bor på Östermalm, tredje gatan från vänster. Där kan ni hämta mig fredagar efter klockan 17.00. Sedan kan ni köra dit mig igen på söndag klockan 75.00. Det vore snällt. **Klas Olofström**



Hämta mig i denna bil, tack!

### Sluta nu! Jag orkar inte mer skit!

Kan ni vara så snälla och sluta publicera alla konstiga insändare som diverse idioter skickar till er. Jag är inte ett dugg intresserad av ifall någon har en livsfarlig väckarklocka, eller om alla

flygande motorbåtar heter Bertil. Nu vill jag att det ska vara seriösa insändare på den här sidan. Om ni inte genast uppfyller mina krav ska jag personligen reta på er världens alla myndighetspersoner, journalister, opinionsbildare, debattörer, med mera. Och det vill ni väl inte, va? För det skulle innebära att ni skulle bombas med hundratals klagobrev dagligen. Då skulle ni bli tvungna att utöka tidningens sidantal drastiskt och arbeta övertid varje kväll. Dessutom skulle ni tvingas jobba helger utan någon som helst ersättning. Ni skulle inte ens få er ordinarie lön, utan endast en kokt korv med bröd som ni får dela på. Så nu skärper ni genast till er, annars ska jag se till att detta blir verklighet.

**Elton Larsson,  
Akademiker**

### Svar:

Vad vi publicerar för insändare beror alldeles på vad vi får för insändare från våra läsare. Om vi endast får idiotiska insändare kan vi ju bara publicera idiotiska insändare.

Förresten så blir jag inte rädd av dina löjliga hotelser. Om något sådant skedde

skulle det ändå inte påverka Slusk Bladet eller dess redaktion så avsevärt. Vi skulle inte utöka sidoantalet, för vi har strikta regler om att insändarsidan endast får ta upp en sida. Inte skulle vi behöva jobba övertid heller, för det ingår inte i våra avtal. Och om vi skulle tvingas jobba helg skulle vi få dubbel lön + gratis middag på stans dyraste restaurang. Så reta på oss dina fåniga myndighetspersoner, journalister, opinionsbildare, debattörer om du vill, vi bryr oss inte. Så det så!

### Jag vill ha en flygande båt

Det vore jättesnällt om ni gav mig en orm som kunde simma till Köpenhamn och sno en flygande båt åt mig. Om ni gjorde det skulle jag vara er evigt tacksam.

**Billy Båtsugen**



En flygande båt vill ju (nästan) alla ha!

## Månadens slusk

Bertil M. Svennesson



Denna man är en av världens mest okända musiker. Det är just därför jag har valt att skriva om honom. Och nu ska jag försöka att motivera på ett någorlunda bra sätt varför han förtjänar att bli månadens slusk.

Bertil föddes i den lilla byn Österberga 1957. Där lärde han sig tidigt att alla musiker är idioter. Han var fullt övertygad om att inget intelligent folk kunde bli musiker och vice versa. Men när han var 18 fyllda och hade precis fått sitt körkort var han ute och körde bil en dag. Sedan ställde han ifrån sig bilen för att gå in på Domus och handla. När han kom ut stod en man och slog på hans bil med sin käpp.

Bertil gick fram till mannen och frågade vad som stod

på. Men då svarade mannen. – Flytta på bilhelvetet, din jävla idiot!

Detta fick Bertil att tänka till. Om han var en idiot måste han ju också vara musiker! Bertil satte sig i bilen och åkte genast till närmaste musikaffär för att inhandla musikaliska instrument.

Han köpte en akustisk gitarr, en albas, två dragspel och ett trumset. Sedan åkte han till en radio- och Tv-handlare för att köpa inspelningsutrustning. Sedan åkte han hem för att spela in en låt som han skrev i bilen på väg hem. Sedan satte han upp utrustningen i ett källarum, och började koppla in mikrofoner, förstärkare, bandspelare och mixerbord. Sedan startade han upp alla inspelningsapparater och började med sin sång. Sedan lade han på trummor, gitarr, dragspel och bas. När låten var klar skickade han in den till ett lokalt skivbolag.

Några veckor senare ringde skivbolagsdirektören upp Bertil och sade att han var väldigt intresserad av att ge ut en skiva med Bertils musik. Bertil satte sig genast ner och började skriva fler

låtar som han spelade i i sin källare. Två veckor senare var hans första album äntligen färdigt. Han lade över låtarna på datorn och brände dessa på en cd-skiva som han skickade till skivbolaget. Men tyvärr hade han glömt att sätta frimärke på kuvertet och dessutom hade han inte skrivit någon returadress.

Resultatet av detta blev att skivan aldrig kom fram till mottagaren, så det blev inget debutalbum för Bertil. Han föll snart i glömska hos skivbolaget, och han själv glömde bort sin potentiella karriär som musiker. Studioutrustningen och musikinstrumenten stod bara i källaren och samlade damm i flera år. Till slut gav han bort det till sin brorson som började använda detta. Det dröjde inte länge innan Bertils brorson hade lekt sönder gjäjjorna och slängde bort dem.

Bertil blev ju aldrig artist, så det är därför han förtjänar att bli månadens slusk, som tröst.

## Sagan om Kapten Bealos del 4

En fjärdedel av sin flotta skulle Kapten Bealos och Albert Komigötti ha till att vakta guldgruvan. En fjärdedel skulle vakta skattgrottan. Resten skulle dem använda i kriget mot Fjantland. Dem rustade hela sin flotta för krig. Det skepp som var starkast rustat var flaggskeppet Crimson Urgel. Kapten Bealos fick i uppdrag att sänka Fjantlands flaggskepp. Om det sjönk skulle kanske Fantlands soldater tappa hoppet om att vinna kriget. På kvällen kom General Skral personligen ner till hamnen och överlämnade ett kuvert till Kapten Bealos. Det innehöll information om Fjantlands flaggskepp. Skeppet hette Alvasavac. Kapten Bealos läste vidare. När han fick se vem som var kapten på Alvasavac blev han så chockad att han tappade pappret på golvet. Albert komigötti tog upp det och läste. Han blev också lika chockad. Kaptenen för Alvasavac var deras gamla fiende Thorgasö. Det stod också att någon hade sett Alvasavac i Sluskport två dagar tidigare. Kapten Bealos gav order om att Crimson Urgel skulle åka

det direkt, så skulle dem andra skeppen komma efter nästa dag.

På morgonen var Crimson Urgel framme i Sluskport. Albert Komigötti frågade en gammal man i hamnen om han hade sett ett skepp som hette Alvasavac. Det hade han, men skeppet hade åkt iväg tre timmar tidigare. Han berättade också att det var på väg till en av Fjantlands största städer, Trajt-y. Albert Komigötti berättade det för Kapten Bealos som genast gav order om avsegling igen. Eftersom Crimson Urgel hade förstärkts många gånger dem senaste 15 åren var det överlägset alla andra skepp i hastighet. Det tog bara en halvtimme för dem att komma ikapp Alvasavac. Crimson Urgel körde fram alldeles bredvid Alvasavac. När Thorgasö kände inte igen Crimson Urgel, men han tyckte att namnet verkade bekant. Plötsligt fick han syn på Kapten Bealos och Albert Komigötti, och då mindes han. Sekunden senare började besättningen på Crimson Urgel borda Alvasavac. Den här gången var rollerna ombytta: Kapten Bealos besättning var överlägsen. Det dröjde

inte länge innan besättningen på Alvasavac kapitulerade.

Kapten Bealos läste in Alvasavacs besättning i fängelsecellerna som fanns på Crimson Urgel. Sen sprängde dem Alvasavac i luften med gammeldags krut. Nu trodde dem att dem inte behövde hjälpa Swenland mer, när Fjantlands flaggskepp inte fanns längre. Men Fjantlands kung hade lovat en belöning på 340 000 kronor till den som sänkte Crimson Urgel. Så nu hade dem hela Fjantlands flotta efter sig. Men medan Fjantlands flotta letade efter Crimson Urgel kunde Swenland lätt inleda en invasion mot Fjantland och vinna kriget. När det blev känt att Fjantland hade kapitulerat jublade alla i Swenland. Alla utom besättningen på Crimson Urgel. Dem var nämligen fortfarande jagade av Fjantlands flotta. Kapten Bealos och Albert Komigötti samlade ihop hela sin flotta för att kunna skydda Crimson Urgel. Nu vågade inte längre Fjantlands flotta anfälla, så dem åkte tillbaka till fjantland.

***Fortsättning följer!***

## Intervju

Med Skelett-Sven  
Av Hugo 54:sson

Skelett-Sven är ju som bekant partiledare för Ny Diktatur, och precis som alla andra partiledare får han nu snällt vänta på valresultatet. Ja, visst kommer det längre fram i tidningen, men när intervjun gjordes visste ingen ännu hur valet skulle sluta.

För att se hur Skelett-Sven klarar av väntetiden har vi valt att intervjua honom. Jag har hört att han brukar hålla till på en bar vars namn jag inte ska nämna här. Mycket riktigt sitter han i denna bar i ett hörn och tuggar på en saftig stek och dricker rysk vodka. Jag slår mig ner och intervjun kan äntligen ta sin början. Men vi närmare eftertanke kanske jag skulle ha låtit bli.

**Tjena, Skelett-Sven! Hur står det till?**

Det är fint, vet du! För jag är helt övertygad om att jag kommer att vinna valet med 100 % av folkets röster.

**Jasså, hur kan du vara så säker på det, då?**

Du har väl sett min valkampanj? Efter att ha sett den kan väl ingen vilja ha

annat än diktatur som statskick.

**Nej, tyvärr så har jag nog missat den.**

Men vad i helvete sitter du och säger? Jag har ju annonserat på ett ställe som där ingen kan undgå att se den!

**Har du? Var skulle det vara?**

På insidan av mjölkkartongerna! Var inte det genialiskt?

**Nja, jag tror inte så många tittar på insidan. Utsidan hade nog varit smartare.**

Men att annonsera på utsidan var så förbannat dyrt! Dessutom kommer ju alla att se insidan när dem druckit ur mjölken och ska öppna den och tvätta ur den för att lägga den i pappersinsamlingen.

**Säger du det? Själv så slänger jag mina mjölkkartonger direkt i elden utan att diska ur dem.**

Är du inte klok? Inte konstigt att du har missat min valkampanj! Din jävla klant! Du måste vara den största idioten jag någonsin mött.

**Ska du säga som inte har mer vett än att annonsera på ställen där ingen tittar.**

**Var har du mer annonserat? På sportprofilernas underkläder, kanske?**

Ja, faktiskt! Och vad skulle det vara för fel med det?

**Ja, hur många tror du det är som ser hockeyspelarnas kalsonger?**

Väldigt många. Det sade åtminstone han jag betalade annonsplatsen.

**Nej, nu vill inte jag tala med dig mer. Adjö!**

Sedan gick jag därifrån. Ännu en politiker svartlistad!



**Namn:** Skelett-Sven

**Ålder:** 104

**Yrke:** Politiker och småskurk

**Aktuell:** Aldrig, hoppas jag

## Tävling

Vid det här laget borde ni veta reglerna. Men det kan ju hända att vi har nya tävlande, så jag drar reglerna en gång till för säkerhets skull.

Svara rätt på frågorna och skicka till samma adress som ni skickar era IQ-befriade brev till Urgel Pannkaka med.

### Fråga 1: Vem har en best inom sig?

- 1: Johnny Cash
- X: Evert Sandin
- 2: Karl Rak

### Fråga 2: Hur mycket bly innehåller en tårta?

- 1: 54 Hg
- X: 7 liter
- 2: Inget, hoppas jag

### Fråga 3: hur blir man invald i skräpstyrelsen?

- 1: Man vinner på lotto
- X: Man ber snällt
- 2: \*Usch\*

### Fråga 4: Vem bankade ner Olle-Bengt i fredags?

- 1: Jag
- X: Du
- 2: Lasse Stefan

### Fråga 5: Vem har skrivit boken 1984?

- 1: Torgny Nesskall
- X: Gorge Orwell
- 2: Jules Verne

### Fråga 6: Vad är det för skillnad på "Center" och "Plopp"?

- 1: Koktiden för fyllningen
- X: Försäljningsställen
- 2: En räka

### Fråga 7: Vilken effektutveckling var en trasig lampa?

- 1: 84565 Watt
- X: 60 Watt
- 2: 0 Watt

### Fråga 8: Watt

- 1: Blå-röd
- X: Gul-grön
- 2: Jag fattar inte frågan

### Fråga 9: Vem skrev dikten "Min farfars digitalkamera 1947"

- 1: Jan Orlin
- X: Bert von Birger
- 2: Festis

### Fråga 10: Hur många hallonbåtar rymms i en konsumkasse?

- 1: 8 465 549
- X: 9 287 256
- 2: Starköl

Detta kan du vinna:

#### 1:a pris:

En begagnad tandpetare

#### 2:a pris:

En röd Chevrolet (i fantasin)

#### 3:e pris:

Ära

#### Förra numrets vinnare:

##### 1:a pris:

Bille Sven

##### 2:a pris:

Olle Brus

##### 3:e pris:

Benny Bulle

##### 4:e pris

Lasse Bas

Tyvärr har vi inte plats att berätta vad dem vann. Men det skiter väl ni i?

#### Förra numrets rätta svar:

Fråga 1: 1

Fråga 2: 1

Fråga 3: X

Fråga 4: 2

Fråga 5: 1

Fråga 6: X

Fråga 7: 2

Fråga 8: 1

Fråga 9: X

Fråga 10: 2

## Sommardagbok

Tredjepristagaren i vår stora somnardagbokstävling blev Affe Dionsson. Egentligen ville vi inte publicera denna, men vi måste enligt våra regler. Dumma jävlar som bestämt reglerna. Oj, det var visst jag själv. Men detta blir nog den sista, för jag har egentligen inte tid att sitta och ljuga ihop en jävla massa dagböcker.

### Söndag 16 oktober 2005

Visserligen var inte detta någon somnardag, men det skiter jag i. Som ni kanske vet var set sluskdagen denna dag och det var riktigt trevligt. Jag firade med att baka en tårta av sega råttor som jag drack öl till. Smaskens! Sedan gick jag till mina grannar och spelade Bingolotto. Min granne Fredriksson var 34 miljoner på julhelvetet.

Dessurom hade han dubbellott, så han vann 68 miljoner. Då frågade jag om jag fick låna en tia till kaffe nere på stans kafé, men han svarade bestämt nej. För numera tycker han inte om fattiga jävlar. Han har slutat fira sluskdagen och spela bingolotto, den förrädaren. Jag tror jag ska baka en tårta på surströmming och slänga in i hans hus. Det borde nog lära honom en läxa.

### Torsdag 3 augusti 2006

I dag är det en mycket speciell dag. För i dag fyller min dotter 9 år. Hon har önskat sig en jävla massa saker, som jag vart tvungen att inhandla. Dessutom har jag bakat en tårta (nej, ingen sluskdagstårta med sega råttor, utan en vanlig gräddtårta med jordgubbar på). Sen ska jag blanda hallonsaft och ställa fram ett fat med kakor och bullar som hennes mormor har bakat. Det kommer att bli trevligt, för när barnkalaset är slut ska jag äta upp alla rester.

### Lördag 5 augusti 2006

I dag ska jag hugga ved åt min bror. Han har inte orkar göra det själv, så jag lovade att göra det åt honom. I gengäld ska han byta olja i min bil och skaffa billiga vinterdäck åt mig.

### Måndag 7 augusti 2006

I dag fick jag sparken från mitt jobb. Jag har jobbat som frimärksklistrare på postkontoret. Chefen kallade in mig på sitt kontor och berättade att dem numera har självklistrande frimärken och inte längre behöver mitt saliv. Han erbjöd mig en tjänst som städare, men då bad jag honom att slicka min toalett hemma. Det

gjorde han så gärna.

### Torsdag 10 augusti 2006

Nu har jag fått tag på ett nytt jobb. Jag sökte jobb på det kommunala biblioteket, vilket jag fick. Jag jobbar numera med att klistra fast etiketter och streckkoder på bibliotekets böcker. Mycket trevligt arbete!

### Lördag 12 augusti 2006

I kväll ska jag och min bror ut och fira att jag fått ett nytt jobb. Först ska vi dricka några groggar hemma hos mig, innan vi åker ner till puben och häver i oss öl. När vi sedan är bra full ska vi hem till min bror på efterfest. Fammåt morgonen kommer min sambo och hämtar mig i min fina 50-talsbil.

### Söndag 13 augusti 2006

Fy fan vad bakfull jag är. Jag ska aldrig med dricka alkohol. Åtminstone inte på en vecka. Man blir så bakfull när man har druckit mycket. Jag kan ju inte ens äta en smörgås eller dricka ett glas vatten utan att det kommer upp samma väg. Tack och adjö på ett tag.

**Affe Dionsson**

## Torgnys sida

Ehrm, efter att Leif-Runar kommit på besök har jag bestämt mig för att sjukskriva mig denna månad. Så även denna gång får ni gammalt material. Eller gammalt, och gammalt. Jag skrev den i påsk, men tror aldrig jag publicerade den.

### Leif-Runar på hedersuppdrag

Det var en vanlig dag på Leif-Runars jobb. Han hade vridit nacken av några betydelsefulla personer i vanlig ordning. Men plötsligt ringde hans chef, Mr Papers, och villa träffa honom. Leif-Runar rusade in på hans kontor för att ta emot nästa jobb.

Inne på Mr Papers kontor luktade det cigarrök och svavel som vanligt. Vad som inte var som vanligt var den finklädde mannen som stod bredvid Mr Papers skrivbord. Den finklädde mannen var inte vem helst, utan Osmund von Stolsson, representant för det internationellt stora företaget Uno & Son AB. Det företaget hade varit störst inom spikböjning sedan 1926.

Anledningen till Osmund von Stolssons besök var att han ville få död på

konkurrentens vd. Uno & Sons konkurrent var det nyetablerade företaget Albert Kanin Inc. Till det uppdraget hade Mr Papers valt sin bästa yrkesmördare, men av misstag hade han ringt Leif-Runar istället. När Leif-Runar fick informationen brast han ut i skratt, för han hade aldrig tidigare hört ett så fult namn; Albert d' Orca.

**Namn:** Albert d' Orca

**Yrke:** Spikböjningsdirektör

**Ort:** New Tråk City

**Födelsedatum:** 42-07-38

När Leif-Runar läst igenom informationen rusade han genast ut genom dörren. Tyvärr glömde han att öppna den, så det blev ett Leif-Runar-format hål i dörren.

– Jävla Leif-Runar, sade Mr Papers. Jag får dra det från hans lön.

För att ta sig till New Tråk City, där Albert d' Orca bodde blev Leif-Runar tvungen att ta eftermiddagståget dit. Medan han väntade på tåget gick han till Arvid Bengtssons kiosk för att köpa Yrkesmördarmagasinet och Kalle Anka som han skulle läsa på tåget. När Leif-Runar klev på tåget fick han syn på en gammal

ovän, Lars Oredsson. Leif-Runar tog tag i Lars nacke och slängde ut honom genom en ruta. När Leif-Runar gjort sig kvitt sin ovän gick han snällt och satte sig i kupé nummer 11. Inne i kupén plockade Leif-Runar fram en flaska renat som han drack upp innan han somnade. När Leif-Runar vaknade hade han missat New Tråk City med två stationer. För att kompensera sig gav han konduktören en redig smäll innan han hoppade av tåget och sprang dit.

När Leif-Runar kommit fram tog han upp kartan han fått av Mr Papers. Man han hade spillt öl på kartan, så det syntes inte var Albert d' Orcas kontor låg. Då frågade Leif-Runar en man om vägen, men mannen visade sig vara Albert d' Orca själv.

– Vad bra, sade Leif-Runar innan han hav honom en smäll så han flög in i en vägg och dog.

När Leif-Runar skulle hem orkade han inte åka tåg, så han tog en taxi på sin uppdragsgivares bekostnad. Om han inte gillade det skulle han få sig en dos av Leif-Runars specialbehandling. Vad det innebär vill ni inte veta!



## Valresultat

Ja, här kommer då äntligen valresultaten från årets val. Valdeltagandet har varit ovanligt högt, hela 27 personer har röstat! Men det skiter väl ni i, så det är lika bra att köra resultaten direkt.

Ny Diktatur = 14,8%  
Tågpartiet = 11,1%  
KGI = 3,7%  
Trädpartiet = 7,4%  
Sluskpartiet = 11,1%  
April, april-listan = 22,2%  
Städpartiet = 22,2%  
Blank = 7,9%



Hur gick det då för blocken då? Jo, som såhäringa:



Därmed kan vi meddela att Städpartiet fått vågmästarroll, vilket innebär att dem bestämmer vem det är som får bestämma.

Vem det nu blir som kommer att få bestämma vet vi ännu inte, men det blir nog bra. Vi återkommer när vi vet mer. Om vi nu kommer att veta mer. Det beror alldeles på ifall partierna tänker meddela pressen om sina beslut, eller om dem tänker regera i hemlighet. Som under förra mandatperioden. Det är fortfarande ingen som vet vem som hade makten då.

Ja, resten fyller vi ut med en finer bild:



Och en till:



## Ja, vafan,,

Fyller man ut en extra sida med? Jo, nu vet jag! Läsarna kan få skicka in teckningar och liknande. Det vore trevligt. Så skicka era teckningar till:

[uy-@spray.se](mailto:uy-@spray.se)

I detta nummer får ni nöja er med en ful bild som Urgel Pannkaka har ritat



