

# SLUSK BLADET

<i>Första sidan</i>	<b>1</b>
<i>Insändare</i>	<b>2</b>
<i>Månadens slusk</i>	<b>3</b>
<i>Följetång</i>	<b>4</b>
<i>Intervju</i>	<b>5</b>
<i>Tävling</i>	<b>6</b>
<i>Torgnys sida</i>	<b>7</b>
<i>Läsarnas fotosida</i>	<b>8</b>
<i>Sista sidan</i>	<b>9</b>

## *Vinterkölden slår*

Under slutet av januari to vinterkölden i riktigt ordentligt. Det stack som fan i ansiktet när man gick ut på morgonen. Tur att man är en tidningsredaktör som får sitta inne i värmen med ett glas konjak och skriva, istället för att vara ute och arbeta.

Men snöskottningen och vedhuggning har jag dock inte kommit undan. För jag får så dåligt betalt att jag inte har råd att anställa någon som gör detta åt mig.

Ibland känns det lite deprimerande när jag tänker på detta, men då är det bara att bita ihop och fortsätta. Man kan ju inte få allt här i världen, eller hur?

Nu när det är februari är det bara tre månader kvar tills jag får ta fram min 740 igen. Det ska bli riktigt härligt att "crusa" genom byn med rutorna nere och ljuvlig rock 'n' roll strömmades ur högtalarna. Och brudarna som står i kö och väntar på en åktur!

Och när vi ändå är inne på sommaren så får vi ta upp några nackdelar också, så att läsarna inte får en total vinterdepression. Tänk er den förbannade värmen, och inte blir det bättre av att man öppnar några fönster. Man svettas hela tiden och är konstant törstig. Alla mygg som gör att man måste ta på sig tjocka kläder om man ska vistas utomhus kvällstid. Men det är ju omöjligt, då det är så varmt att man inte står ut med alla tjocka kläder. Dessutom blir man biten av myggen ändå, så man kommer att ligga vaken halva natten och bara klia sig. Förresten är det för ljust för att man ska kunna somna. Nej, tacka vet jag vintern!

**Uy, chefsredaktör**



## Insändare

Här publicerar vi knäppa, dinga, tokiga, men framför allt genomkorkade insändare från er läsare. Skicka det ni vill framföra till Urgel Pannkakas lånade mail (Han har fortfarande inte fått någon egen, he he)

[uy-@spray.se](mailto:uy-@spray.se)

### Nu är det hjul!

När julen är slut skulle jag vilja presentera en annan trevlig högtid som jag tycker vi ska fira. Nämligen Hjulafton! Då samlas hela familjen runt ett stort traktordäck som man dansar runt. Sedan ska man kasta cykeldäck till varandra. Kvällen avslutas med att man ska byta däck på bilen innan man kan åka hem.

### Hjalle Hjul

#### Svar:

Nej, det var nog för mycket för min del. Jag tycker vi däremot borde fira Urgel Pannkaka-afton! Det vore trevligt.

### Nej, aldrig i helvete!

**Varken Hjulafton eller Urgel Pannkaka-afton ska firas! //Reds. Anm.**



Inget av detta kommer någonsin att firas!

### Jävla telefonhomo!

Jag hatar när folk ska envisas med att svara i den telefon som bryter Internet för mig! Jag blir så förbannad när jag håller på att ladda en sida och sen bryts hela skiten.

### Pelle Jöns

### Sanningen

Slusk Bladet äger fett!  
**Cat von Skruvmejsel**

#### Svar:

Ha ha ha! Det var det roligaste jag läst på länge. Att det fanns människor med lika sjuk humor som mig visste jag inte.

### Bind fast alla!

Jag tycker alla människor borde bindas fast med ett rep som luktar gräddkola. Det vore mycket trevligt.  
**Sven Sven Sven**

### Bind inte fast alla!

Jag tycker inte att alla människor borde bindas fast med ett rep som luktar gräddkola. Det vore inte mycket trevligt.

### Inte Sven Sven Sven

#### Inte svar:

Här kom två nästan identiska insändare. Ibland förstår jag inte ett dyft av insändarna som publiceras. Det är en av anledningarna till att jag ångrar att jag tog detta jobbet. Men om jag inte hade gjort det skulle nog Leif-Runar kommit och vrida nacken av mig.



Så här skulle nog nackvridningen ha sett ut.

## Månadens Slusk Gyllene Riddaren

Varför har denna person fått bli Månadens Slusk? Han har ju inte gjort något liv av sig sedan han intervjuades av Slusk Bladet under sommaren 2005. Många av er har säker reagerat så och vill ha ett svar. Om ni läser igenom berättelsen om hans liv så ska jag berätta i slutet av texten hur det kommit sig att han fick denna fina titel.

Precis som för alla andra så började Gyllene riddarens liv med födseln. Han föddes i den lilla byn Arvarhök. Hans far var en berömd advokat och hans mor var politiker och satt i kommunfullmäktige. Hans föräldrar döpte honom inte till Gyllene riddaren, utan till Johnny Karlsson.

Lille Johnny hade en lugn och fridfull uppväxt, så den delen hoppar jag över. Därför går vi direkt till hans första dag på jobbet som flygplansreparatör. Han hade fått i uppgift att laga en flygplansmotor som skar mitt under en flygning. Eftersom Johnny hade jobbat åt företaget kortast tid blev det han som fick klättra ut på vingen och laga den. Att han inte kunde något om

motorer hade ingen som helst betydelse. Eller, jo! Han lyckades inte laga motorn, men däremot lyckades han ha sönder två motorer till.

Mot all förmodan överlevde samtliga passagerare på planet. Dock fick Johnny sparken för att ha försatt företagets ära i fara. När Johnny plockade ihop sin verktygslåda svor han att hämnas på flygbolagsdirektören. Redan samma natt utfördes hämndaktionen. Han smög sig in i en stor hangar och skruvade isär samtliga flygplan.

Nästa dag gick Johnny till Arbetsförmedlingen för att söka sig ett nytt jobb. Han såg att de sökte en tjänst som livvakt, och det var han inte sen att tacka nej till. Men tyvärr var det enda jobbet som var ledigt så han hade inget annat val än att ta jobbet.

Första dagen på det nya jobbet var helt värdelös. Han fick koka kaffe åt Kung Kolanapp. När dagen äntligen var slut gick han till guldsmeden och beställde en gyllene rustning i äkta guld. När den var klar satte han på sig den och bad guldsmeden

att stänga igen den så att den aldrig mer skulle gå att ta av. Sedan började han kalla sig för Gyllene Riddaren.

När han kom till jobbet nästa dag blev alla så bländade av hans gyllene rustning att de svimmade. Han var då mycket nöjd med sitt jobb och beslöt sig att behålla jobbet i all evighet. Men efter några dagar började guldets från hans rustning försvinna. Då upptäckte han ett det egentligen var en blyrustning med guldlackering han bar på sig. Det var med raska kliv som Gyllene Riddaren gick till guldsmeden. Men då visade det sig att guldsmeden hade stängt sin butik och flyttat till Timbuktu.

Vilken jävla ovis, tänkte Gyllende Riddaren och gick hem för att måla över sin rustning med guldfärg så det inte skulle synas att den inte var av äkta guld.

Varför han har förtjänat titeln som Månadens slusk? Det vet jag inte ens själv, så mig ska ni inte fråga.

## **Leif-Runar – Dead or Alive, tack! Del 2**

**Av Torgny Nesskall**

### **Detta har hänt:**

*En morgon är Leif-Runar sen till jobbet. För att komma i tid genar han genom en porslinsbutik.*

*Butikens ägare, Lillemor Granplund blir väldigt upprörd och bestämmer sig för att hämnas på den blonde yrkesmördaren medans han är ute på dagens första uppdrag.*

När Leif-Runar landat på marken utanför Mr. Papers kontor plockade han upp papperna på Lormie Miniräknarsson igen för att kolla vägbeskrivningen till hans hem. Men Leif-Runar var så dålig på att hitta i stan, så istället ropade han efter en taxi och gav vägbeskrivningen till taxichauffören.

Efter 35 minuters resa var taxin framme vid målet. När det var dags att betala resan visade det sig att Leif-Runar inte hade ett öre på sig.

Taxichauffören blev då mycket upprörd och började skälla på Leif-Runar.

– Äh, håll truten! Sade Leif-Runar och vred nacken av den stackars taxichauffören.

Sedan gick han med tre stora, myndiga kliv fram till huset som Lormie Miniräknarsson skulle bo i.

Uppdraget var snabbt avklaradt för Lormie Miniräknarsson dog vid blotta åsynen av Leif-Runar när han klev in genom ytterdörren. Leif-Runar vände då gensat på klacken och gick ut igen. När han kom fram till vägen ångrade han att han vridit nacken av taxichauffören, för nu blev han tvungen att själv köra taxin tillbaka till Mr. Papers kontor. Leif-Runar flyttade över liket till passagerarsätet och startade bilen. Sedan körde han den väg han trodde att han kommit ifrån.

Till sin stora förvåning var det inte Yrkesmördarna Ab:s huvudkontor han kommit till, utan en trevlig, liten jazzklubb. Eftersom det var lunch snart tänkte Leif-Runar att han kunde äta där, och samtidigt åtnjuta lite ljuvlig jazzmusik. Han gick in och beställde bord för två, eftersom han åt lika mycket mat som två vuxna karlar med grov övervikt. Ungefär samtidigt som maten serverades började även lunchuppträdandet, och det var inge mindre än den lokale stjärnan Ulla Sara Bertilsen.

Efter lunchen gjorde Leif-Runar ett nytt försök att komma fram till sin

arbetsplats. Men denna gång hamnade han istället vid taxifirmans garage. Chefen för firman rusade fram till Leif-Runar så fort han fått syn på taxibilen.

– Du måste vara den nya killen! Fort kör den här damen dit hon ska!

Innan Leif-Runar hunnit reagera hade en tant satt sig i baksätet.

– Kör mig till Yrkesmördarna AB!

– Okej, men du får visa mig vägen, för jag hittar inte så bra.

Efter en stund var Leif-Runar och damen framme vid hans arbetsplats. Vad Leif-Runar dock inte visste var att damen han kört var Lillemor Granplund. De gick båda nästan samtidigt in på Mr. Papers kontor. Lillemor Granplund lämnade över ett kuvärt med uppgifter om den person hon villa ha tillintetgjord till Mr. Pepers som i nästa stund gav det till Leif-Runar.

Leif-Runar öppnade genast kuvertet, i hopp om att nästa person skulle vara lättare att hitta. När såg bilden på offret fick han en chock. Det var en bild på honom själv!

***Fortsättning följer!***

## Intervju med Mr. Papers

Jag tyckte det var hög tid att vi hade en intervju med denna mystiske man, som ständigt dyker upp kring berättelserna om Leif-Runar. Det är inte mycket känt om honom, ingen vet ens om Mr. Papers är hans riktiga namn. Men det mesta tyder på att det är ett taget namn, då det står Birger Tagesson på hans körkort.

Nej, jag skojade bara. Han har inget körkort. Åtminstone vad jag vet. Så det om att han skulle heta Birger Tagesson hittade jag bara på för att vara rolig. Var det inte kul? Nej, då ber jag om ursäkt. Jag ska försöka låta bli dessa smaklösa skämt i fortsättningen.

Nåja, tillbaka till Mr. Papers. Som sagt, väldigt lite är känt om honom så jag försökte luska ut lite om honom i den här intervjun. Efter att ha ansökt om ett möte och tre månaders behandlingstid av ansökningarna fick jag till slut träffa honom. Han sitter då i sitt kontor, omgiven av yrkesmördare, som även fungerar som livvakter.

**God dag, Mr. Papers. Hur mår ni?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Nej, okej. Vad har ni gjort i dag, då?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Varför inte?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Är allting ni gör ultra-hemligt, så ingen får veta, kanske? Är det så!?(Tänk er Sverker Olofsson)**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Det här var fanemig den löjligaste intervjun jag har varit på. Ven ni det?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Finns det någon fråga ni KAN svara på?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Så oväntat! Har ni förresten något kaffe att bjuda på? Det vore väldigt oartigt att inte han något att bjuda på**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Nu börjar jag bli riktigt**

**trött på den här jävla intervjun. När ska ni sluta med dessa fånerier och börja uppföra er som en vuxen människa?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Ert jävla tryffelsvin! Ska ni ha en sån jävla smäll så ni snurrar runt som en karusell i åtta timmar?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

**Nej, nu jävlar! Säger ni så en gång till får ni den utlåvade smällen. Hur ska ni ha det?**

Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.

Då klippte jag till honom, men det visade sig att det bara var en docka med en fasttejpbandspelare på. Sedan kom den riktiga Mr. Papers och förklarade att anledningen till att så lite är känt om honom är att han använder samma metod varje gång han blir intervjuad. Alla journalister har blivit fly förbannade och gått därifrån, men eftersom jag gjort slag i saken skulle han ställa upp på en riktigt intervju som tack för underhållningen. Men den intervjun får vi ta i ett annat nummer.

**Av Hugo 54:sson**

## Tävling

Reglerna är så enkla, att de inte behöver förklaras. Men ifall att Slusk Bladets läsare skulle råka vara idioter så är det nog bäst att jag kör de en gång till för säkerhets skull.

Svara på frågorna och skicka svaren (eller ett argsint klagobrev) till

[uy-@spray.se](mailto:uy-@spray.se)

Då kanske ni vinner ett sketet pris.

### Fråga 1: Vilken grupp har gjort låten *And I love her*?

- 1: Beatles
- X: The Bertil Boos
- 2: Böbökall

### Fråga 2: Hur mycket kostar ett nummer av Slusk Bladet att göra?

- 1: Inget
- X: 76 kronor
- 2: En halv årslön

### Fråga 3: Är månadens nummer av Slusk Bladet försenat?

- 1: Ja, så inni helvete
- X: Nej, inte alls
- 2: Inte mer än vanligt

### Fråga 4: Vilken färg brukar kuverten från Skedlandas kommun ha

- 1: Skedlanda, finns det?
- X: Blå
- 2: Grön

### Fråga 5: Finns det något svar på fråga 5?

- 1: Ja, det hoppas jag
- X: Nej, vi är lurade
- 2: Osynlig

### Fråga 6: Hur gammal är kungen?

- 1: Vilken kung?
- X: 68 år
- 2: Gammal

### Fråga 7: Hur sparar man snabbast?

- 1: Arkiv/spara
- X: Klicka på disketten
- 2: Ctrl+s

### Fråga 8: Var ligger Memphis Teeneseec?

- 1: I amerikat
- X: I Skåne
- 2: I Afrika

### Fråga 9: Är det lagligt?

- 1: Vad?
- X: Nej, man får dödsstraff
- 2: Ja, absolut

### Fråga 10: Vad menades med fråga 9?

- 1: Inte en jävla aning
- X: Sluta svär!
- 2: Håll käften, annars får du en fet smäll, din lille fjant!

Om du mot all förmodan skulle vinna, så kan du få följande:

#### 1:a pris:

Ett busskort från 2002/2003

#### 2:a pris:

Urgel Pannkakas trevliga brev, direkt hem i brevlådan.

#### 3:e- 894:e pris:

Leif-Runars autograf

#### Förra numrets rätta svar:

- Fråga 1: 2
- Fråga 2: X
- Fråga 3: 1
- Fråga 4: 1
- Fråga 5: X
- Fråga 6: 2
- Fråga 7: X
- Fråga 8: 1
- Fråga 9: 2
- Fråga 10: X

#### Förra numrets vinnare:

Gunnar högmod vann en säkerhetsnål.

Höggar Gunmod vann två säkerhetsnålar.

Tre säkerhetsnålar vanns av Lars Halvglad.

Bildpaus



## Torgnys sida

På grund av tidsbrist så kör Torgny Nesskall denna gång en klassiker som han tidigare postat på Internet.

### Allans Försommar

Det var försommar 1974. Allan Birgersson var på väg till banken. Han hade precis vunnit 79 000 kronor på lotto och ville sätta in vinsten. När han kom fram till banken visade det sig att den höll på att bli rånad utav Leif-Runar. Allan ställde sig i kön för att vänta på sin tur.

– Djävulen, tänkte Allan, Varför skulle den typen råna banken nu för? Jag kommer ju att få stå i kö resten av dagen. Men Allan hade ingen lust att stå i kö, så han sa till Leif-Runar att han skulle få halva Allans lottovinst om han gav fan i att råna banken.

– Då säger vi så, sa Leif-Runar. Men jag vill ha hela din lottovinst och lite till, din snåle fjant!

Sen tog han Allans plånbok och finkostym. Då blev Allan riktigt arg och slog ner Leif-Runar med sin förgyllda käpp.

– Så gör jag med stråtrövare som du!

– Men jag är ingen stråtrövare, reste sig Leif-Runar upp och sa. Jag är kombinerad mördare, rånare och tavelmålare!

– Det är väl inget brottsligt med att måla tavlor, sa Allan.

– Nej, har jag påstått det? Sa Leif-Runar förargat.

– Oj, jag ber ödmjukast min bästa herre om ursäkt, sa Allan och bugade sig för Leif-Runar.

Leif-Runar förlät Allan och tog med honom hem för att visa upp sina tavlor. När Allan fick se dem fula tavlorna blev han så full i skratt att han råkade välta ut en dunk bensin och hälla den över hela rummet. Han tog också fram en tändsticka (Av misstag, naturligtvis!) och tittade på. Leif-Runar och Allan sprang ut ur huset, panikslagna. Dem var så panikslagna att dem glömde bort att stänga ytterdörren, men det är ointressant för berättelsen, så det skiter jag fan i.

Nästa dag ringde Allan till Leif-Runar och krävde ersättning för den förgyllda käppen han hade glömt inne i Leif-Runars brinnande hus. Då gick Leif-Runar till polisen och anmälde Allan för lösdriveri.

– Tyvärr, sa polisen, lösdriveri är en endast straffbart på onsdagar. Då försvann Leif-Runar ut ur handlingen. Istället får vi blanda in en ny person som heter Evoc N' Swalso. Det var en gammal barndomsvän till Allan. När han knackade på hos Allan sprängdes dörren. Evoc flög 356 meter upp i luften. Han landade ovanligt långsamt på grund av inget. Allan hjälpte honom att resa sig upp efter landningen. Det var inte ofta Evoc hälsade på, men när han väl gjorde det brukade Allan skoja med honom. Dem gick in i Allans hus för att äta middag. När Allan skulle skära upp sufflén skar han Evoc och gjorde ett stort snitt i hans överarm.

– Oj, jag slant! Gick det bra? Sa Allan.

– Din jävla klant! Du ska få! Vrålade Evoc. Nu ska jag ge dig

en redig högerkrok!

– Ta dig i röven! Du är en fjant, sa Allan..

Då tog Evoc upp sitt hemgjorda träsvärd och drämde till Allan så att han flög ut ur fönstret. Några timmar senare vaknade Allan i ett buskage. Han svor och var täckt av torkat blod. Han svor att han skulle hämnas på Evoc. Han gick in i sitt hus och började leta efter Evoc. Men allt han fann var en lapp med texten: ”Du kan inte hitta mig, för du är en idiot!”. Allan blev fly förbannad och började sparka vilt omkring sig. Plötsligt råkade han sparka sönder en vägg.

– Aha! Skrek Allan. Du trodde du var smart, men du är bara en fjant.

– Ondskans furste heller, sa Evoc och tog fram en yxa. Jag ska hugga sönder ditt söndersparkade hus. Sen tog han yxan och började hugga i väggarna.

– Nej, nu jävlar! Sa Allan. Jag ska sparka sönder mitt sönderhuggna hus. Sen gav han Evoc en spark av misstag. Evoc ramlade ner på golvet. Yxan flög ut genom ett fönster och träffade en vattenslang. Vattenslangen gick av och det sprutade vatten in genom fönstret. Det dröjde inte länge innan Allan och Evoc hade vatten upp till knäna. Då krävde Allan att få förstöra Evocs hemby som kompensation för sitt förstörda hus.

– Det kan du få, jag ska ändå flytta snart, sa Evoc. Sen gick dem mot horisonten med varsin yxa i handen. **Slut sa Swen 72**

**Av Torgny Nesskall**



## Läsarnas fotosida

Ja, då var det dags för andra omgången av läsarnas egna bilder. Vi börjar nu genast:



Här har vi en bild på Kapten Bert, tagen i unga år. Insändaren vill förbli anonym, ifall att Kapten Bert skulle bli upprörd.



Här har en Eddie Meduzasamlare sänt in sina senaste kap. Kassetboxen Legal Bootleg för 500 och Beatmakers Lp Bjud upp till nästa dans för 39. Båda summorna i den svenska valutan kronor.



Vissa saker är förbjudna, vill fotografen Ulf Edberga påpeka med denna bild.



Minns ni Otto Skrääpärm från förra numret? Nu är han tillbaka med en ny bild på en ölburk. Mycket vacker!



En bild ur spelet Mario Kart DS, insänd av Fabio Rheno.



En vacker hatt, insänd av Simon af Trust.



Vem är denna sympatiske man? Den som vet kan väl vara snäll och höra av sig.



Och så avslutar vi med en bild på min moped.



## Sista sidan

Ja, då var det ju slut på ännu ett nummer, till er stora lycka. Eller åtminstone till min stora lycka, för nu kan jag luta mig tillbaka och ta mig en grogg. Eller ett glas hallonsaft. Nåväl, nåväl, jag ska väl överlämna ordet till Urgel Pannkaka i vanlig ordning.

## Fråga Urgel

Har du problem med glassplitter, krånglar din vattenräkning, eller vill du ha hjälp med tvättmaskineriet? Alla typer av frågor är välkomna. Skicka mig ett PM (på <http://www.swenland.info.se>) eller mail till [uy-@spray.se](mailto:uy-@spray.se) så kommer det troligen att besvaras i dasspapperet till tidning. Månadens brev:

*Hej, Urgel!*

*Jag är en grabb på 14 vårar med ett stort problem. Jag vill att de ska spela Billy Opel i radio, men de vet inte vad Billy Opel är. Snälla, hur ska jag göra? Fagnar Williams*

**Svar:**

**Vad sägs om att berätta för de vad Billy Opel är? (För er inte vet är Billy Opel en rockmusiker från Mora som sjunger på sin**

**hembys dialekt.  
Rekommenderas varmt!  
Reds. Anm.)**

**U**rgel  
**P**annkaka

## Nyheter

### Nyhetstorka

Tyvärr var det ont om nyheter på Slaktar-Stig-fronten denna gång. Därför går vi direkt till nästa avdelning:

## Nästa nummer

Förhoppningsvis har det börjat smälta och bli varmare när nästa nummer kommer ut. Och då är det inte långt kvar till den årstid som visas på bilden här nedan.



Vad händer då i nästa nummer? Jo, vi får ju den vanliga skiten; Insändare, tävling, månadens slusk. Vi får även den tredje delen i *Leif-Runar – Dead or Alive, tack!* . Så vad ni än gör, missa inte det! För då kanske Leif-Runar kommer på besök...

Här kommer en dikt av Urgel Pannkaka:

*Jag vill banka skiten ur uy.  
Han får mig att spy.  
Han är ett jävla svin.  
Han kan inte tala latin.  
Det kan inte jag heller.  
Jag hör att en hund skäller.*

Vilken jävel! Då svarar jag med denna dikt:

*Passa dig, Urgel Pannkaka!  
Annars får du smaka  
Min höger mot din haka.  
Sedan får du gå tillbaka.  
Och på en krog dig haka.*



Här ser ni inte poesins mästare. Vi ses i nästa nummer!